

Vandring for alle

8 dage

Vandring med god tid

Azorerne

6. – 13. juni 2024.

I vulkanens mund

Azorerne er ubeskrivelig smuk og uberørt natur. Det er 9 øer af vulkansk oprindelse – og stadig med vulkansk aktivitet – der har formået at bevare et oprindeligt og autentisk præg, så turistene overalt føler sig velkomne. Placeringen midt i Golfstrømmen betyder, at der er grønt og frodigt året rundt, så her er kvæg alle steder, og der dyrkes the, bananer, ananas. Men især en overvældende blomsterpragt der fryder øjet med bl.a. hegner af hortensia, der omkranser veje og marker.

Vi skal være på den største af øerne, Sao Miguel, der også kaldes ”Den grønne ø.” Den er 65 x 12 km. stor og beboes af ca. 140.000 mennesker. Hovedbyen, hvor vi skal bo, Ponta Delgada, skræner smukt ned mod en hvid bugt. Byen har puls, en strandpromenade med caféliv, smalle brolagte gader med butikker, hvor også det store marked har kilet sig ind. Her er åndehuller og nok at udforske, når vi ikke er på tur.



Det skal vi opleve: Selvfølgelig skal vandring på, i og omkring vulkaner være rejsens tema. En af turene foregår oppe på kanten af kæmpemæssige kraterer med 2 glitrende søer dybt nede. På kratersiderne tegner marker i grønt helt anderledes felter end hjemme og de mange ”pletter” er kødkvæg.

På en anden tur går vi rundt om en kratersø og støder på kogende kilder og damp, der stiger op fra undergrunden. Vores frokost bliver en af dagene tilberedt her. Vi kommer til at vandre på strækninger, hvor de vulkanske sten gennem tiderne har gjort nytte som høje læ- og indhegninger. Vi kan tage styrtebad i vandfald, svømme i lun jernholdig sø eller måske nøjes med et fodbad fra en varm kilde.

Programmet byder på besøg hos lokale producenter af the, ananas, og keramik Der er nok at opleve og vi bliver hele ugen transporteret rundt i egen bus.

Azorerne kyster er forrygende – og forrevne – med sandstrand kun ganske få steder. Vi skal opleve dem og ud på de smalle og lidt stejle, men sikre, stier, der et sted ender ved øens eneste vinmarker og et andet sted viser ruiner fra tidligere-

re tiders vandmøller. Vi skal også i ”junglen” og opleve regnskov og vandfald.

Ponta Delgada, hvor vi skal bo, er hovedstaden på Azorerne største ø, São Miguel. Den meget utraditionelle ferieby skræner smukt ned mod en stor, vid bugt. Det er, som om Ponta Delgada ikke ved, at den er en turistby. Den nyrenoverede havn med et dejligt havnebad og de spændende gader i nærheden med masser af caféer og restauranter er omdrejningspunktet for de fleste af byens aktiviteter.



Byens smukke parker og andre indbydende åndehuller er en forsmag på hele São Miguel og resten af øgruppens enestående natur. Floraen på vulkanøerne imponerer enhver, og vulkankraterne og de varme kilder er så fascinerende, at mange vender tilbage for at opleve dem igen og igen.

Vandrefakta:

Sao Miguel har så meget at byde på, og vi kommer rundt på store dele af øen i egen bus. Vandreturene byder ikke på så mange højdemeter, og vi giver os ydermere tid på turene, så de fleste, der gerne vil opleve naturen på tættest hold, kan være med. Vandreturene på Azorerne stiller lidt større krav til deltagerne end Vandring for alle. Øvrige vandrerrejser, da specielt underlaget nogle steder er ujævnt. Men har man sin almindelige gode kondition, styrke og bevægelighed i behold, kan man sagtens deltage på vandreturene.

Ruterne går enkelte steder lidt stejlt opad eller nedad, og det kan være på sten og gamle brolagte æselstier, der kan være glatte, specielt hvis de er våde, så godt og kraftigt fodtøj med ankelstøtte og en kraftig sål med gode slidbaner anbefales. Turene foregår i moderat tempo – og indlagt formiddagspause..

De fleste dage er der mulighed for at springe noget af vandringen over / gøre den lidt nemmere. Beslutningen kan tages undervejs..

Derudover har vi lagt andre besøg ind (er incl. i prisen) da der er så meget at byde på. Men der er selvfølgelig også tid til at nyde vores hotel og by, hinanden, klimaet og vandet.

Gunvor og Thorbjørn Dons er vandreguides på denne rejser. Se mere om dem [HER](#).

Rejsefakta:

- * Naturoplevelser i verdensklasse.
- * Maximum 21 deltagere.
- * Klar besked om vandringerne.
- * 5 vandredage + 1 pionerdag.
- * Egen bus til rådighed hele dagen.
- * Erfaren dansk rejse- og vandreguide.
- * Vi kommer rundt på store dele af øen.
- * Omhyggeligt udvalgte spisesteder.
- * Øens vigtigste attraktioner besøges.
- * Vi udvikler selv alle vores rejser.

For yderligere oplysninger kontakt:



mail@vandringforalle.dk
+45 21 78 27 40
www.vandringforalle.dk

Pris:

Pris pr. person: Kr. 11.599,-

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 2.200,-

Tilmelding: Bravo Tours: 96 27 37 77

eller elektronisk: [KLIK HER](#)

Prisen inkluderer:

- * Fly Kastrup/Billund – Ponta Delgada
- * Transfer lufthavn – hotel
- * Ophold på Hotel Sao Miguel Park på delt dobbeltværelse med morgenmad og fri WIFI.
- * Velkomstmøde
- * Al transport på udflugtsdagene iflg. programmet
- * Alle entréer til besøg ifølge programmet.
- * Velkomstmiddag dag 1
- * Sandwich dag 2
- * Ostesmagning dag 2
- * Lokal 3-retters menu (Cozido) dag 3
- * Grill dag 4
- * Buffet på lokale restauranter dag 5 og 7
- * Farvelmiddag sidste aften
- * Drikkevarer til alle ovennævnte måltider (- sandwich.)
- * Dansk rejse- og vandreleder på hele turen
- * Oletillæg
- * Bidrag til rejsegarantifonden

Mulige tilkøb, pris pr. person:

- * *Afbestillingsforsikring* Kr. 275,-
- * *Rejseforsikring* Kr. 349,-
- * *Mad ombord på flyet* Kr. 200,- t/r

Der tages forbehold for ændringer.

Hotel Sao Miguel Park

Hotellet ligger i Ponta Delgada, kun 600 meter fra centrum og tæt på gode shoppingmuligheder og masser af dejlige restauranter. Det er et meget moderne og tiltalende hotel med en skøn og indbydende solterrasse med swimmingpool, hvorfra der er flot udsigt over byen. Værelserne er lyse og velindrettede med bekvemme senge, lænestole og skriveborde, og der er aircondition, telefon, køleskab, kabel-TV og balkon. Der er gratis Wifi overalt. Hotellet er røgfrít.

Pension: Opholdet på hotellet er med morgenmad.



Teknisk arrangør af rejsen: Bravo Tours

Dagsturene:

Dag 1: Vi flyver fra Kastrup eller Billund til lufthavnen tæt på den største by på Azorerne, Ponta Delgada. Efter en kort transfer til hotellet og indkvartering mødes vi til et velkomstmøde med vores danske guide og vandreleder, der vil være med på hele turen. Efter velkomstmødet går vi en tur rundt i byen, så vi lærer den at kende og kan bruge den i den kommende uge.

Om aftenen er der fællesspisning for alle. (Incl.) -/- /A

Dag 2: Heldagstur. Azorernes kyster er vilde og forrevne, og det er en del af dagens menu. Vi kører via Lagoa do Congro tværs over øen til Lomba da Maia, hvor dagens vandring starter. Først på en smal grusvej ned mod havet. Vi går mellem små jordlodder, hvor der dyrkes bønner, kartofler og lidt vin – og der lyder måske et ”bom dia” fra en af de lokale lodsejere.



Havet ligger lige foran os – kæmpestort blågrønt med hvide skumsprøjt – og den stejle kyst står på en gang grøn og blid, og barsk og brun. Vi går nedad mod stranden, der er sort og stenet, lavaens aflejringer ses på skrænterne og drivtømmer i

alle formationer er skyllet op. På vej ned mod stranden – og op igen – passerer vi ruiner af gamle vandmøller. Og at der ikke har været problemer med forsyning af vand kan vi både se, høre og mærke. Her er små vandfald, der springer ud af klippen og rislende vandløb, der snor sig udenom ramsløg og tallerkenskækkere. Her er så smukt.



Vi følger stranden et lille stykke, hvorefter vi stiger op og vandrer videre med en flot udsigt over området og havet. Herefter går det nemt ind til Maia, der med sin kirke snart her kommer til syne. Vi møder bussen, der har madpakkerne med og dem spiser vi med en flot udsigt over havet.
I alt 8 km. 100 m op / 325 m. ned.

Herefter besøger vi en teplantage, der udover at dyrke teen også forarbejder og pakker den – på maskiner hvoraf mange går tilbage til fabrikkens grundlæggelse i 1880'erne!!

Dagens næste punkt er besøg på en lokal "Quinta", hvor vi skal opleve, hvad øerne formår. Der er rigtig mange køer på øerne, og deres mælk danner basis for mange dejlige oste produceret på øerne. Det skal vi smage, og de bliver ledsaget af lokalt traditionelt brød. Der bliver også produceret vin på øerne, og vi smager både hvidvin og rødvin til ostene.

Dagens sidste punkt er et besøg ved en af øens specialiteter: Et ananasgartneri, hvor der produceres små, søde og meget lækre ananas. Azorerne er det eneste sted i Verden, hvor ananas produceres i drivhuse. M/F/-

Dag 3: Heldagstur. Vi starter dagens oplevelser ved øens østlige vulkankrater ved Furnas. Vi bliver sat af direkte ved søbredden til dagens vandring, der er en fascinerende promenadetur. Vi møder undervejs ved søbredden den varme svovl-agtige luft fra mange varme kilder. Her står dampen i søjler op fra jordens indre og her laves mad i jordens varme – bl.a. til os, for det skal vi have senere på dagen.



Ved søen yngler mange svømmefugle, så der er liv og glade dage. Den første del af turen er langs bredden af søen – i skov, hvor vi flere steder ser, hvorledes jordskred har fundet sted og revet alt med sig. Vi kommer forbi gamle nedlagte haver, hvor frodigheden igen er en sanseoplevelse. Ved søbredden ligger også et naturfredningsprojekt, da der må gøres en indsats for at bevare søen og dens omgivelser.

Ved de varme kilder er der anlagt en helt ny park på kraterkanten. Her er små stier, der slynger sig gennem det frodige landskab, og vi følger den smukkeste af dem og bruger næsten en time på 1 km. – bl.a. med imponerende udsigter til flotte vandfald.

Vi vandrer til sidst ned til byen, hvor vi skal nyde den meget specielle frokost, Cozido. I alt 9 km. 75 m op / 175 m. ned.

Efter frokost besøger vi den smukke botaniske park, Terra Nostra, der udover et væld af træer, buske og blomster også har en særdeles jernholdig varm sø, vi kan (bør prøve at!) bade i: Ungdommens Sø!



Inden vi kører hjem oplever vi andre spruttende og hvæsende varme kilder i udkanten af byen. En dag med mange indtryk til alle sanser inden vi bliver hentet og kørt hjem. M/F/-

Dag 4: Heldagstur. Der er 3 meget store kratersøer på Sao Miguel – og en hel masse små. Og nogle af dem er blandt dagens oplevelser. Vi skal vestpå – til Serra Devassa – det vestlige højland, hvor dagens vandretur foregår mellem 750 og 875 m. højde. Det går lidt op og ned, men vi giver os tid til at nyde udsigterne. Både de lange udover hele øen og de lidt kortere over de små kratersøer under os. Vi er så højt oppe på en stor del af vandringen at vegetationen er nøjsom, sparsom og lav, så den ikke er "i vejen" for udsigterne.



Vi kommer op på det højeste punkt på den vestlige del af øen, og vi kommer også ned til nogle af de små kratersøer og går rundt om et par stykker af dem. I tidligere tider blev vand fra området ledt herfra og til byerne. I løbet af ugen ser vi flere af de gamle aquadukter. I alt 8 km. 275 m. op / 275 m. ned.



Vi kører herefter til Ponta Delgadas flotte park, Pinhal da Paz. Den ligger lige nord for byen og bliver brugt rigtig meget af lokalbefolkningen. Her skal vi hygge os med grill, fra en lokal ”grillmester” med hjemmelavede retter.

Efter opholdet her kører vi til Caldeira Velha: Her kan vi få et brusebad i et lunt vandfald og bagefter bade i en dejlig varm pool i varmt vand direkte fra jordens indre. Her er det tydeligt at se, at der ikke er ret langt til Jordens varme indre, for her er der kogende og boblende kilder. Vi skal huske badetøjet – der er halvlukkede kabiner til omklædning.

Ved de varme kilder er også en spændende udstilling, der fortæller om øernes oprindelse, geologi m.v.



På vejen hjem kører vi højt op og får udsigt nedover det midterste af øens 3 store kraterer med kratersøen: Lagoa do Fogo – ildsøen. Krateret blev dannet ved 2 vulkanudbrud, det seneste i 1563, og anses af mange for den smukkeste af kratersøerne på Azorerne. Den ligger dyblå langt under os og er et naturreservat med mange fugle og varieret vegetation.



Dag 5: Heldagstur. Bussen bringer os denne dag ud og hjem langs sydkysten af Sao Miguel. Men først besøger vi en af øens 2 keramikfabrikker, hvor der stadig produceres med

drejebænk og håndmaling. Måske er det her der skal købes souvenirs?



Dagens vandring er i noget der ligner tropisk regnskov! Vi kører ud på øens sydøstlige hjørne, til Faial da Terra, hvor dagens vandring starter og slutter. Vi går først ind i skoven gennem en slugt og langs et vandløb. Vi skal op til Salto do Prego, et af øens flotte vandfald, der falder ned i en naturlig pool. Vandet her er ”kun” 15 grader varmt.



Efter vandfaldet fortsætter vi til den lille landsby Sanguinho. Den ligger højt hævet over havet og er delvis forladt, mens andre huse er nyrenoverede! Vi går videre ned mod Faial da Terra, men vi går langsomt, for der er stejlt – og vi skal huske at nyde udsigten undervejs. I alt 7 km. 275 m op / 275 m. ned.



Vi finder bussen, og kører derefter hjemad. I nærheden af den første større by, Povoacao, stopper vi ved en lokal restaurant, hvor vi skal nyde en lokal frokost.

På vejen hjem gør vi ophold ved havnen i Vila Franca, hvis tiden tillader det.

Vi har denne dag en Bravo Tours guide med, der fortæller om det daglige liv på øerne. Guiden er også behjælpelig med planlægningen af ”fridagen” dagen efter. M/F/-



Dag 6: Dagen er til egen disposition, hvor man kan gøre, som man vil. Man kan tage med på en af Bravo Tours udflugter, tage på hvalsafari fra havnen eller noget helt tredje. Bravo Tours guider på stedet er behjælpelige med supplerende oplysninger.

Eller man kan tage med den danske rejse- og vandreleder på pionertur til et nyt sted på øen. Hvorhen bestemmes først et par dage inden, og der må påregnes udgifter til transport (deles mellem deltagerne) og frokost. M/-/-

Dag 7: Heldagstur. Vi starter dagens oplevelser med at besøge øens ældste vulkanområde, et kæmpekrater, hvor der i bunden både er Tvillingsøer og flere mindre kratere og vulkankegler. Bussen sætter os af på kraterkanten, og vi vandrer på en bred grusvej på selve kanten, hvor landskabet og krateret åbner sig mere og mere for os til venstre og vi ind imellem også får et stort syn udover Atlanterhavet til den anden side.

Vi ser store flokke af sortbrogede køer, rovfugle i svæv, hortensiaer, marker i et patchwork af grønne nuancer, en frodighed, der næsten ikke er til at beskrive. Vi skal først op på toppen af områdets højeste bjerg (vi bliver sat af 50 m. fra det!) og nyde udsigten hele vejen rundt, inden vi starter turen på kraterkanten. Vi har hele tiden øje på kratersøerne dybt



nede, og de kommer næsten tættere og tættere på, som vi vandrer rundt på kanten. De er meget blå – på en dejlig grøn baggrund. I alt 9 km. 100 m op / 500 m. ned.

Efter vandreturen kører vi ned i krateret og skal igen nyde en frokost på en af de mindre lokale restauranter. Herefter går det hjem, men laver fotostop undervejs for at få de sidste indtryk af den storslåede natur.

Om aftenen er der fællesspisning for alle M/F/A

Dag 8: En uge i Vulkanens Mund er slut – vi flyver hjem! M/-/-

