



*Pris: Kr. 4.145,-*

*Tillæg enkeltværelse: Kr. 750,-*

**I prisen er inkluderet:**

Bustur, 2 rejseguider, halvpension fra aftensmad første dag til og med morgenmad sidste dag, frokost sidste dag, entré til Jagtslot Granitz og bidrag til rejsegarantifonden. Entréer i øvrigt er ikke inkluderet. (Husk madpakker til første dag.)

- Rejseguide 1: Guide, der følger deltagerne på besøgene om formiddagen
- Rejseguide 2: Vandreknyndig guide, der fører an på traveturene. (De er testet.)
- De 2 guider deler sig også om eftermiddagen, når nødvendigt.

Da det er forskelligt, hvad man gør, vil der komme ekstraudgifter for nogle – f.eks.:

- Turisttog dag 2 ved Kap Arkona.
- Turisttog dag 3 til og fra Granitz.
- Entré til Nationalpark-Zentrum i Jasmund Nationalpark dag 4.
- Sejltur dag 4.
- Frokost dag 2, 3 og 4.

**Rügen – Hotel i Sassnitz:**

[www.ruegen-hotel.de](http://www.ruegen-hotel.de)

Dejligt hotel beliggende midt i Sassnitz ud til Østersøen. Hotellet har hyggelig restaurant, sauna og pool, så husk evt. håndklæde! Alle værelser er med bad/toilet, TV og telefon. Morgenmadsrestauranten ligger på øverste etage med en formidabel udsigt over Østersøen. En del værelser ligger med udsigt. Den ene vej er der kun kort vej til gågade med butikker, og den anden vej når man nemt på 10 minutter til havnepromenaden, havnen og en lille Altstadt.



**de graa busser** • Runetoften 14 • 8210 Aarhus V • Telefon 86 39 43 66

Rejsegarantifond nr. 2443

# NYHED

## Turist- & travetur på Rügen



### Kombitur

Formiddag: Vælg mellem en travetur - eller et "almindeligt turistbesøg."

Eftermiddag: Hele gruppen følges til fælles oplevelser.

*Pris kr.: Fra kr. 4.145,-      Tillæg enkeltværelse: kr.: 750,-*

*Rügen: Tysklands "Østersøens perle"*

**de graa busser** • Runetoften 14 • 8210 Aarhus V • Telefon 86 39 43 66

Rejsegarantifond nr. 2443

## Rügen - Tysklands største ø.

Tysklands største ø er for mange besøgende også den smukkeste. Snehvide kridtklinter og mørkegrønne alléer, stille bøgeskove og livlige badebyer forener sig til et aktivt natur- og kulturlandskab, der er så egenartigt, at meget af det er beskyttet, bl.a. som Nationalpark.

Rügen har det hele: Her er et dejligt Østersø-klima med sol, sand og hav, her er tydelige spor fra både Hitler- og kommunisttiden, her er idylliske småbyer og storslået arkitektur og her er vidnesbyrd og levn fra dengang det slaviske folk regerede og kæmpede mod danskerne.

Rügen er et af tyskerne foretrukne feriesteder, og vi besøger nogle af de større badebyer, med de flotte strandhoteller og pensioner, som er de klippet ud af brochurer fra 1920'erne. Her er lange broer ud i havet, sandstrande med kurvestole og velplejede parker og alléer.

Nordligst på Rügen ligger Kap Arkona, hvor danskerne gik i land og besejrede venderne og deres gud med de 4 ansigter: Svantevit. Vi ser rester fra den gamle slaviske borg og de 2 fyrtårne "Fy og Bi," hvor man fra toppen af det største kan se til Møn.

Vi stifter vi bekendtskab med de kæmpemæssige hvide kridtklinter i Jasmunder Nationalpark, og vi skal besøge nogle meget unikke og forskellige byer med hver sin egenart. Stralsund, Putbus og Binz har på hver sin måde rigtig meget at byde på.



## Kombirejser - vi gør forskelligt

*"Man kan godt gøre forskelligt selvom man er i den samme bus!"*

Det er mottoet for vores kombirejser, hvor vi giver muligheder for at følge forskellige interesser.

På kombirejserne deler vi os om formiddagen:

- Nogle udforsker og oplever naturområder med traveture i den lettere kategori og får den nære og direkte oplevelse af landskaberne. Turene er i den lettere kategori: De er ikke så lange, de går ikke ret meget op og ned, de gennemføres i et roligt tempo, og de er afprøvet af rutineret vandreguide.
- Andre besøger områdets turistattraktioner. Det kan være museer, landskabelige udsigtspunkter, mindesmærker m.v. – som det kendes fra "almindelige" busrejser. Og hvor lokal transport med eksempelvis små turisttog er mulig (hvor vores egen bus ikke må køre) bringes disse i spil.
- Alle mødes omkring frokosttid.
- Om eftermiddagen følges alle. Eller deltagerne deler sig måske igen – nu efter nye interesser. (Det afhænger af destinationen og mulighederne.)

**Padborg – Sassnitz: 430 km.**

## Dagsprogram

**Dag 1:** Vi følges alle ad til Rügen og er fremme sidst på eftermiddagen. Vi er måske fremme i så god tid, at der er mulighed for at gå ud og kigge lidt på byen inden aftenmad.

**Dag 2: Travetur:** Dagens travetur er på klinten ud mod Kap Arkona. Vi passerer en lille idyllisk havneby, vi møder de 2 kendte fyrtårne "Fy og Bi" og ikke mindst den gamle vendiske Jaromarsburg. Vi skal gå ca. 9 km., men efter ca. 5 km. møder vi de små traktortog, som vi kan tage.

**Turist:** Vi kører vi direkte til Putgarten tæt på øens nordligste punkt Kap Arkona. Her kan vi tage de små traktortog ud til hhv. den lille havneby og fyrtårnene, Jaromarsburg m.v. Så man kan gå mere eller mindre og tage toget den ene eller begge veje.

**Alle:** Alle mødes i Putgarten, der i sig selv er en lille køn ferieby, og finder frokost. Herefter kører vi til kolossen i Bad Prora. En 5 km. lang bygning fra Nazitiden beregnet til ferieboliger – Hitlers drøm om et ferieparadis!

**Dag 3: Travetur:** Vi skal først gennem skoven op til og se det smukke og uspolerede jagtslot Granitz. Herefter går det videre på brostensbelagt kastanieallé ned til bussen. Vi skal gå knap 5 km.

**Turist:** I stedet for at gå op og ned til jagtslottet tager vi traktortog. Alle mødes nok deroppe!



**Dag 3 fortsat - alle:** Vi kører til Stralsund – en enestående gammel Hansestad med masser af atmosfære. Så flot og bevaringsværdig, at den står på UNESCOs verdensarvsliste! Vi skal se gamle fæstningsanlæg rundt om byen og en lang række spændende bygninger inde i byen, bl.a. det enestående gotiske rådhus med de karakteristiske gavle.

På hjemvejen holder vi ind i den hvide by, Putbus. Den er anlagt i stjerneform, som udgår fra Circus i midten.

**Dag 4: Travetur:** Vi skal trave gennem Nationalpark Jasmund, der er en af Tysklands 14 nationalparker, og hvor de store, gamle bøgetræer står på kridhvide klinter. Vi skal ud til Königstuhl, hvor der er bygget et Nationalpark-Zentrum: Vi skal gå 4 km.

**Turist:** Vi skal også opleve de hvide klinter – men det bliver fra søsiden. Fra havnen i Sassnitz sejler vi ud langs de op til 100 m. høje klinter – et virkelig storslået syn.

**Alle:** Om eftermiddagen besøger vi en af Tysklands allerflotteste badebyer, Binz. Her er storslåede badhoteller, en flot og meget lang strandpromenade, en Seebrücke, der rækker langt ud i vandet, livlige handelsgader og meget mere.

**Dag 5 - alle:** Når bussen er pakket kører vi hjemad, men holder som sædvanligt ind på et Gaststätte væk fra motorvejen for at spise en samlet frokost.