

Vandring for alle

6 dage

Kombitur: Både vandre- og turisttur.

Saksiske Schweiz

Et eventyr i sandsten!

På begge sider af grænsen mellem Tyskland og Tjekkiet ligger en fælles nationalpark, hvor den tyske del hedder Sächsische Schweiz og den tjekkiske hedder Böhmisches Schweiz.

Området består af sandsten, som vand, vind, hede og kulde igennem millioner af år har formet, så der i dag fremstår et fantastisk erosionslandskab, der er præget af majestætiske taffelbjerge, bizarre klippetårne, canyonagtige dale, huler og dybe slugter. Meget er dækket af skov med mange flotte panoramaudsigter.



Nationalparken er i alt på ca. 175 km² og har 1200 km. afmærkede vandrestier af varierende sværhedsgrad. Stierne går gennem dybe skove, langs lodrette klipper, fladt ovenpå bjergryggen og udover Europas største sandstensbue.

Udenfor selve nationalparken ligger store engområder mellem dale og bjergtoppe, og også her byder panoramastier i mere fladt terræn på fantastiske udsigter til det særprægede landskab. I slugter klukker klare vandløb, der i årenes løb har gravet sig ned i bjergmassivet for til sidst at rende ud i Elben. Også her er der dejlige vandreture langs vandet

Nationalparken gennemløbes af Elben, der stor og majestætisk flyder gennem området og indbyder til en sejltur for også at få oplevelsen af landskabet, der i roligt tempoglider forbi på begge sider.

Området byder på mange andre seværdigheder og oplevelser: Her er små dejlige byer med stille oaser, der indbyder til en pause for at nyde tilværelsen, her er store imponerende borge – også midt mellem de bizarre klippeformationer – og lidt længere væk ligger andre borge og slotte, samt Prag og Dresden, alt sammen et besøg værd.

Vi skal på denne tur på i Bad Schandau, blot 10 km. fra den tjekkiske grænse. Byen, der er områdets vandrehovedstad, ligger på Elbens nordlige bred. Der bor ca. 4000 mennesker i den, og den er rigt forsynet med hyggelige stræder og steder at gå på opdagelse i.



Denne tur kan laves på 2 måder:

1: **Vandring for alle klassisk**, hvor alle gør det samme, og bussen følger med i den udstrækning det er muligt.

2: **Vandring for alle kombi**, hvor vandrerne sættes af sammen med vandre-/rejselder og "klarer sig selv," på hele vandreturen, mens bussen kører "almindelig turistudflugt" med de øvrige. Alle starter fra hotellet i bussen samtidig, og man mødes senere på dagen til fælles oplevelser. Se hvorledes under den enkelte dag.



Turen er her beskrevet som: **Vandring for alle kombi**.

Vandreturene:	Højdemeter op / ned:
2. dag: 11 km. – 3 etaper.	280 / 350.
3. dag: 13 km. – 2 etaper.	400 / 450 Vælg en
3. dag: 17 km. – 3 etaper.	100 / 260. af disse 2.
4. dag: 17 km. – 3 etaper.	175 / 425.
5. dag: 18 km. – 2 etaper.	325 / 350.

Bemærk: Vejret kan ændre rækkefølgen af dagene og de enkelte dagsture.

Denne tur er egnet til stavgang. (Der er passager, hvor stavene ikke rigtig kan bruges.)

Vandreturene er generelt set en kende mere krævende end

vore øvrige ture, men vi giver os god tid undervejs.
Ved 5 dage vælges blandt udflugterne på 6 dages turen.

Priser: Se særskilt prislister.



I prisen er inkluderet:

Bustur, rejsekyndig vandreguide, halvpension fra aftenmad første dag til og med morgenmad sidste dag, frokost sidste dag, bidrag til rejsegarantifonden.

Øvrige entréer m.v. er ikke incl.

Da alle ikke gør det samme, skal man regne med lidt ekstraudgifter forskellige steder til sejlture, entréer m.v.

Hotel: Ceska Koruna i Decin:

www.hotelceskakoruna.cz

Hotellet har 43 værelser, det ligger centralt i byen med kun 300 – 400 m. til Elben, borgen og parken. Alle værelser er smagfuldt indrettede og er udstyrede med bad/toilet, telefon, fladskærms-TV og gratis internetadgang. Der serveres både internationale og traditionelle tjekkiske retter.



Dagsturene:

Dag 1 – alle: Efter opsamling tager vi ”det lange ben” foran, for vi skal nå at komme til Bad Schandau, så vi får aftensmaden i ordentlig tid – og lige kan nå et smut ud i byen bagefter.

Dag 2 – vandrerne: Vi kører til en af de små byer, der ligger ned til Elben og bliver sat af i udkanten. Vi går ned igennem den til floden og går langs Elben mellem de stejle

sider. Efter ca. 4 km. kommer vi til en anden lille by, hvor vi tager os tid til en pause og til at nyde udsigten.

Vi fortsætter op gennem en lille dal, forbi en kunstig sø med bådudlejning og laver en ekstra lille sløjfe op mod et lille vandfald med et udstillingshus. Vi skal derefter lidt tilbage i sporet, inden vi skal op gennem ”Svenskerhullerne!” En stejl stigning, meget af det på trapper, hvor der ind imellem er smalle passager – huller – mellem klipperne, men vi går os tid til det, og når vi kommer op og ud på Bastei-plateauet får vi belønningen: Enestående udsigter over klipperne, Elben og dalen.



Området indbyder til nydelse og til at være stille i den stor-slåede natur med masser af udsigtspunkter, og det er stedet at finde sin frokost og nyde den i ro og mag.



Efter frokost skal vi ned igen gennem de enestående klippeformationer. Undervejs passerer vi en gammel borg, der er lavet højt oppe i klipperne, og som bør besøges.

Nede ved Elben skal vi med en lille trækfærge over floden til den anden side, hvor bussen og turisterne venter på os.
I alt 11 km. med 280 / 350 m. op / ned.

Bemærk.: Hvis man udelader den lille afstikker op til vandfaldet og undlader at gå ind i borgen på nedturen ”sparer” man ca. 90 m. op / ned, så stigningen / fald på turen totalt bliver 190 / 260 m.

Dag 2 – turister: Vi starter hjemmefra sammen med vandrerne, og når de er sat af fortsætter vi til en lille by ca. 15 km. væk. Her skal vi først se byen med det store smukke torv omkranset af gamle velrestaureerede huse, og bagefter kan vi

gå op og se den gamle borg, der troner på en klippeknoild over byen. Også her er der flotte udsigter over området.



Vi kører herefter til Bastei og går ud på plateauet for at nyde udsigterne derfra. Vi møder vandrerne, så vi kan spise frokost sammen med dem.

Efter frokost kan vi vælge, om vi vil følges med vandrerne ned. Det er ca. 170 m. ned, men der er gode trapper. Hvis vi ikke vil det, går vi tilbage til bussen og kører med den over på den anden side af Elben for at samle vandrerne op.

Dag 2 – alle: Herefter kører alle til Königstein, og dem, der vil bliver sat af – og hentet igen senere. De øvrige bliver kørt hjem. Königstein er en imponerende borg og fæstningsværk på ca. 10 ha., der troner på en klippeknoild 40 m. over det omliggende terræn. (Der er elevator op!) Man kan gå langs fæstningens ydermur hele vejen rundt og nyde de forrygende udsigter, og man kan tage en rundtur inde i selve borgen og se en eller flere af de mange udstillinger. Og naturligvis er der også sørget for noget til både hals og mave!

Dag 3 – vandrere: Bemærk, at vandrerne denne dag har 2 muligheder at vælge imellem:

Mulighed 1: Se hrammstein og Kuhstall, hvor vandre-/rejseguideer med: Vi bliver kørt op til en lille bydel ovenover Bad Schandau til afsætning og begiver os af sted på Malerweg, der er en af Tysklands bedst besøgte vandreveje, og som har fået sit navn, fordi det var her områdets tidligste malere søgte hen for at finde de smukkeste motiver.

Turen går først gennem skov, men efter et par km. bliver vores fysik sat på en lille prøve. Vi skal 80 m. op, lidt af det næsten lodret, men det er på solide jernstiger, og der er reposer undervejs til at hvile sig på, så vi gi'r os tid til det.

Vi kommer op på et smalt bjergplateau og følger nu stien henover dette. På begge sider går det stejlt nedad og vi kan se rigtig langt til begge sider, så også her skal vi give os rigtig god tid til at nyde udsigterne.



Vi skal ned fra plateauet og fortsætter på Malerweg indtil vi når frem til Lichtenhainer Wasserfall, hvor det er tiden at finde sin frokost.

Denne tur er på ca. 10 km. med 270 m op og 310 m. ned.

Efter et velfortjent hvil fortsætter vi på en lille sløjfe – eller bliver siddende og hygger os – til Kuhstall, der er endnu en forrygende klippeformation, og her kan vi komme i himlen på ”Himmelsleiter!” Vi kommer tilbage til vandfaldet. *Sløjfen er på 3 km. med 140 m. op / ned.*

Ved turens slutning vil de øvrige komme til vandfaldet med bussen.

Mulighed 2: Polentztal, er så enkel at følge og så godt afmærket, at den kan gås uden vandreleder. Beskrivelse af / informationer om turens forløb gives selvfølgelig.

Denne tur fører fra starten af dalen langs floden Polentz forbi mange gamle møller og maleriske enge. Vi har hele tiden floden som en rislende nabo, og vi ser, hvorledes den på sin færd skærer sig dybere og dybere ned i landskabet. Det meste er på gode brede stier, enkelte steder er det lettere kuperet på lidt smallere stier og et enkelt sted skal vi måske lige bruge hånden for at komme over en klippe.

Der er fine muligheder for at holde pauser og finde både formiddagskaffe og frokost undervejs.

I alt 15 km. med 100 / 260 m. op / ned.

Turen kan kortes af til 11 km. med 100 / 260 m. op / ned.



Ved turens slutning vil vi blive hentet af bussen med turisterne og derefter køre op til Lichtenhainer Wasserfall for at mødes med dem, der har vandret den anden tur.

Dag 3 – turister: Når vandrerne er sat af 2 forskellige steder kører vi til Dresden, der er en af Tysklands mest spændende byer. Byen blev fuldstændigt ødelagt under 2. verdenskrig, men er nu genopbygget og fremstår smukkere end nogensinde. Der bliver tid til at se den imponerende Frauenkirche og alle de andre seværdigheder som domkirken, slottet, Semperoperaen, det gamle fyrsteslot Zwinger og de berømte terrasser langs Elben.



Når vi har spist frokost i Dresden finder vi bussen og kører nu tilbage til det Saksiske Schweiz for først at samle det ene hold vandrere op og derefter kører op til Lichtenhainer Wasserfall for at møde det andet hold.

Dag 3 – alle: Vi er nu alle ved vandfaldet, og mon ikke vi nyder en kop kaffe – eller noget andet – og beretter om dagens oplevelser for hinanden.

Dagens sidste punkt er en speciel køretur – hvis vi vil. Vi kan godt tage bussen hjem, men der er flere oplevelser i at tage den lokale sporvogn, der kører oppe fra vandfaldet og ned gennem den smukke Kirnitzdal til Bad Schandau. En speciel langsom oplevelse med ringen, skramlen og skurken.



Dag 4 – vandrere: Vi bliver sat af udenfor Bad Schandau, for vi skal i dag nyde det særprægede landskab ”udefra.” Vi skal følge Panoramaweg, en fuldt dækkende betegnelse for dagens vandring, for på en meget stor del af dagens tur har vi stor udsigt til de spændende klippeformationer i nationalparken.



På vandreturen får vi hele tiden vekselvirkning mellem kulturlandskabet, som stien går igennem, og naturlandskabet, der danner en flot kulisse i baggrunden. Det vilde skov- og klippevildnis står kompakt og majestætisk, mens vi vandrer skiftevis gennem, skov og marker, afbrudt af passager gennem skov. Vi kommer på turen også igennem nogle af dalens småbyer, og det er oplagt at holde en pause på et Gasthof med ”Felsenblick,” ligesom en af de mange bænke undervejs også kan friste til en lille pause.

Turen slutter i Bad Schandau, hvor vi finder frokost.
I alt 16 km. med 175 / 425 m. op / ned.

Dag 4 – turister: Dagens første udflugtspunkt bringer os til Pillnitz, der ligger lidt udenfor Dresden. Her ser vi det prægtige slot, der ligger helt ned til Elben omkranset af en stor og smuk slotspark.

Slottet blev bygget som sommerresidens for kurfyrster og konger Sachsen. Det blev bygget i 2 afdelinger: 2 kinesiske barokpavilloner blev bygget omkring år 1720, og på begge sider af 1800 tallet blev det udvidet med palæer i japansk stil. Slottet rummer i dag et museum for kunsthåndværk.



Fra Pillnitz tæt ved slottet skal vi nu have en sejltur på Elben. Det er skønt at sidde på skibet og se det flotte landskab på begge sider langsomt passere forbi. Sejlturen bringer os i ro og mag forbi mange af de mærkelige og bizarre klippeformationer, inden vi bliver sat af skibet – meget tæt på vores hotel.



Dag 5 – vandrerer: Dagens vandring er særdeles spektakulær og foregår i den tjekkiske del af nationalparken, så husk pas! (Men der kan betales med € hele vejen.)

Efter afsæt skal vi først op til Prebischtor, der er Europas største naturlige sandstensbro. Det er en enestående klippeformation, hvor hullet på sit højeste sted er 16 m. højt – og hvor vi kommer helt ind at stå under den. Her holder vi dagens første rast og nyder udsigten fra de mange udsigtspunkter.

Turen fortsætter på Gabrielenweg på kanten mellem løvskov og sandstensklipper, der ind imellem tårner sig op over os. En flot og let kuperet tur, der også byder på udsigter over det nordlige Tjekkiet under os.



Vi kommer til en lille by, hvor vi holder frokost og fortsætter ned til floden, Kamenice, der i tidens løb har skåret sig gennem klipperne, så de står næsten lodret. Her går ruten på en hylde, så vi har den brusende flod direkte under os og skov og klipper højt over os. Vi når frem til Wilde Klamm, hvor vi skal sejle ca. ½ km. på floden, inden vi bliver sat i land. Vi følger floden på venstre bred til vi når Edmundsklamm, hvor endnu en sejltur på floden venter. Denne gang på knap 1 km., inden vi bliver sat af og følger floden det sidste stykke ind til byen Hrensko.

I Hrensko bliver der tid på egen hånd inden bussen kommer og henter os.

Bemærk: Sejladsen på både Wildeklamm og Edmundsklamm – eller blot 1 af dem – kan indstilles, hvis der er for meget – eller for lidt – vand! Der er i givet fald alternativer.
I alt 17 km. (incl. sejlads) med 330 / 360 m. op / ned.

Dag 5 – turister: Den Gyldne Stad, Prag, ligger kun godt 100 km. væk, så den er målet for dagens besøg. (Husk pas – og gerne tjekkiske kroner!) Vi kan slet ikke nå at se det hele, men får tid til at komme rundt i den smukke by og se på nogle af de mange seværdigheder.

Der er den gamle bydel med Karlsbroen, Tejnkirken, hvor Tycho Brahe ligger begravet, rådhuset med det astronomiske ur, krudttårnet og meget mere. Lidt længere væk, hævet over byen og floden Moldau, ligger borgen og parken, der i dag er residensbygning for Tjekkiet præsident.



Prag er flot og en by, hvor man skal huske at se opad, for der er en detaljerigdom i udsmykningen af husene, der næppe bliver overgået andre steder. Der er masser af muligheder for at finde frokost i Prag, og længe inden vi har set os mætte på byen, skal vi tilbage til Bad Schandau, og undervejs samler vi vandrerne op i Hrensko.

Dag 5 – alle: Når vi kommer hjem er det tid til at fordøje dagens – og dagenes – oplevelser, og da vi er hjemme sidst på eftermiddagen er der ikke flere aktiviteter denne dag.

Dag 6 – alle: Efter morgenmaden er der desværre kun en vej, og det er hjemad. Efter fire forrygende, flotte, formidable feriedage vender vi næsen hjemad med mange dejlige oplevelser.

