

Lüneburger Heide

En rigtig ”hedetur”

Kun 200 km. syd for den danske grænse ligger den skønne Lüneburger Heide, som vi normalt bare suser forbi. Det er et afvekslende landskab med bl.a. moser og skov, men det er primært selve naturreservatet omkring Wilseder Berg med vidstrakte heder, der trækker i vandreren. Heden er lige smuk om efteråret, når den står i fuldt flor, som i det tidlige forår, når alt det grønne springer ud og fuglene har travlt. Vi har i naturreservatet samlet 100 km. vandreture til 3 – 4 eller 5 dages ture med kortere eller længere dagsmarcher, som der kan plukkes i og vælges af. Vi er stolte af at kunne præsentere denne perle.

Tempoet på vandreturen sætter man selv. Heden er til vandring eller stavgang, hvor pulsen kan mærkes, og den er til rolig gang med tid og plads til ”stillestunder” på bænke eller vejkant. For heden har et sti- og vejsystem, der giver helt unikke udfoldelsesmuligheder og oplevelser. Grusstier krydser ind over heden, fører op til udsigtspunkter, gennem skovområder, igennem små byer med gamle restaurerede bygninger og langs vandløb.



Det skal vi opleve:

Vandreture på Lüneburger Heide er livet! I foråret, når birk, røn, lærk, eg og bøg står i smukkeste forårsdragt, så er det man må sande at ”grøn ikke bare er grøn”. Lyde fortæller om forår: Lærken synger, små sorte lam i de store fåreflokke kalder, moderfårene svarer, deres klokker bimler, hyrden og hans hund arbejder med at holde sammen på flokken, og der er en dejlig summen fra bier og insekter.

I efteråret er det lyngens tur til at imponere; så er landskabet lilla så langt øjet rækker! Der bliver gjort meget for at bevare heden, da andre vækster konstant trænger sig på, bl.a. enebær og birk. Forsøgsarealer er udlagt og fårene gør hver dag deres ved at spise alt andet end lyng. Træerne står nu i gyldne farver med bær, kogler, frugter og revling og blåbær er også modne.

Lüneburger Heide er et besøg værd. Ikke kun i blomstringstiden, men året rundt. I den lille by Wilsede midt i området er et lille frilandsmuseum, som kan besøges og en åben urtehave. Dag 2 besøger vi efter dagens vandring den flotte gamle saltby, Lüneburg.



Denne tur kan laves på 2 måder:

1: **Vandring for alle klassisk**, hvor alle gør det samme, og bussen følger med i den udstrækning, der er muligt.

2: **Vandring for alle kombi**, hvor vandrerne sættes af sammen med vandre-/rejselder og ”klarar sig selv,” på hele vandreturen, mens bussen kører ”almindelig turistudflugt” med de øvrige. Alle starter fra hotellet i bussen samtidig, og man mødes senere på dagen til fælles oplevelser. Se hvorledes under den enkelte dag.

Turen er her beskrevet som: **Vandring for alle kombi**.



Vandreturene: Længde:

1. dag:	12 km.
2. dag:	10 km.
3. dag:	13 km.

Der er ingen højdemeter af betydning på denne tur. Denne tur er særdeles velegnet til stavgang.

Priser: Se særskilt prislister.

I prisen er inkluderet:

Bustur, rejsekyndig vandreguide, halvpension fra aftensmad første dag til og med morgenmad sidste dag, frokost sidste

dag, bidrag til rejsegarantifonden.
Evt. entréer og hestevognsture er ikke inkl.

Hotel Schnuck i Schneeverdingen
www.landhotel-schnuck.de



Et dejligt 3*** hotel i Schneeverdingen i udkanten af Lüneburger Heide. Der er stilfulde værelser, alle med bad/toilet, TV og telefon. Hotellet har sauna, dampbad, swimmingpool, restaurant, bar, dansebar samt keglebaner. Husk badetøj. Hotellet ligger tæt på hede- og moseområder.

Dagsturene:

Dag 1 - vandrerere: Vores 1. vandretur på ca. 6 km. starter i den lille by, Undeloh, hvor vi skal bo. Vi vandrer langs Rudenbach til Sudermuhlen, et lille idyllisk sted med hestestalde, en enkelt kunsthåndværkerbutik, mølle og hotel. Efter et lille ophold her skal vi tilbage til Undeloh – selvfølgelig ad en anden rute. Vi kommer bl.a. forbi en fårestald og følger igen Rudenbach – blot på den anden side – ind til Undeloh og indkvartering. Bussen er kommet tilbage, så vi får vores bagage og bliver indkvarteret.
Denne tur er på 12 km.



Dag 1 - turister: Når vandrerne er sat af kører vi til Heidekastell Iserhatsche, (entré ikke incl., 12 € i 2012) hvor der er mulighed for mange oplevelser: Ølsamling, barokhave, jagtvilla m.v. Her tilbringer vi et par interessante timer, inden vi kører tilbage til Undeloh.



Dag 1 - alle: Vi ankommer nogenlunde samtidig til hotellet til indkvartering, hvorefter der er aftensmad.



Dag 2 - vandrerere: Vi bliver kørt til Niederhaverbeck på den anden side af heden, og her starter vi dagens vandring tværs over heden. Vi kommer ind til Wilsede, der er centrum for hele området, og vi får tid til at se os omkring i den lille "museumslandsby." Bl.a. er der et museum "Dat ole Huus," der viser hvorledes hedeboenderne boede, der er andre udstillinger og en lille krydderurtehavn.



Efter en pause og en kop kaffe fortsætter vi hjem mod Undeloh, og som på dagens første del ind til Wilsede er det meste af denne tur også på grænsen mellem skov og hede. i 2012.)
Denne tur er på 13 km.

Dag 2 - turister: Vi skal naturligvis også ind over heden, men det bliver i hestevogn. Vi starter hjemmefra hotellet og bliver kørt rundt på heden, så vi får indtryk af de store vidder, og det flotte bølgende landskab. Vi kommer også til Wilsede,

hvor vi møder vandrerne og har pause sammen med dem. Hestevognsturen slutter i Undeloh.



Hestevognsturen er ikke incl. og prisen vil afhænge af, hvor mange, der deltager. I 2012 kostede det ved 7 personer og derover 10 € for 2½ time, incl. pause i Wilsede.

Dag 2 - alle: Tilbage i Undeloh får vi tid til at finde vores frokost. Efter frokosten kører vi til byen Lüneburg, der har vokset sig stor og rig på saltudvinding. Det er en rigtig flot by, der heldigvis kom rimelig uskadt gennem 2. verdenskrig, så den stadig fremstår med store torve og gamle stenhuse.



Dag 3 - vandrere: Vi bliver også i dag sat af i Niederharverbeck og skal igen gå hjem tværs over heden, men selvfølgelig ad andre stier og med nye oplevelser. Vi skal først ind over hedens højeste punkt, og nyde den rigtig flotte udsigt hele vejen rundt: Lyng og hede næsten så langt øjet rækker – afbrudt af de karakteristiske enebærbuske, hvor ikke 2 er ens.



Vi når frem til Wilsede og går en sløjfe ned over Totengrund – også her med rigtig flotte panoramaler.



Tilbage i Wilsede laver vi en lille pause inden vi for sidste gang – desværre! – skal tværs over heden og hjem mod Undeloh.

Denne tur er på 10 km.

Både dage 2 og dag 3 kan man tage en hestevogn fra Wilsede og hjem til Undeloh. (Ikke incl., 8 € i 2012.)

Dag 3 - turister: Når vandrerne er sat af kører vi til Heidegarten (gratis i 2012,) der ligger ved en gammel fårestald. Her skal vi opleve 130 forskellige sorter hedeplanter, med i alt 120.000 planter, hvor blomstringen sker på forskellige årstider. Hjemkørsel til Undeloh herefter.



Dag 3 - alle: Vi mødes i Undeloh til en samlet afsluttende frokost, hvorefter det går nordpå og hjem. Og vi gør det med et stykke ”historisk” natur brændt fast på nethinden.

