

Vandring for alle

4 dage

Vandring for alle *klassisk*.

Den tyske Riviera.

Østersøkysten i det tidligere Østtyskland..

En meget stor del af den tyske Østersøkyst mellem Lübeck i vest og Polen i øst har fantastiske strande. Her er frem for alt stejle klinter og hundreder af kilometre af hvide sandstrande, så det helt oplagt, at tyske storhertuger og russiske zarer har holdt meget af deres ferier her. Det er også til dette område, at den tyske kansler, Merkel, inviterer til bl.a. G8 – topmøde.

Området – der er den nordligste del af delstaten Mecklenburg - Vorpommern – kombinerer strand og natur med historisk charme, et væld af seværdigheder, mange mulige aktiviteter og nutidens komfort, så der er særdeles gode grunde til at besøge det.



Tysklands første badebyer blev anlagt her i 1790'erne, og grundlaget for søbadene, som vi kender dem i dag, blev lagt mellem 1880 og 1910. Den største del af hotellerne, pensionerne og villaerne stammer fra denne tid, og de er imponerende vidner om den tids forståelse for arkitektur og anvendt kunst. Bygningernes mange og rige dekorationer er typisk for badebysarkitekturen.

Vi bor tæt på en af de største badebyer, Kühlungsborn, som vi kommer til at stifte nærmere bekendtskab med. Den har naturligvis en Seebrücke, den har Tysklands længste strandpromenade – hele 3 km. lang er den! – og et væld af butikker, kunsthåndværkere og restauranter. Her er også et gammelt udkigstårn, fra tiden hvor Tyskland var delt. I dag er det et museum, der fortæller om det østtyske paranoia og mange fantastiske flugtforsøg til vands.



Vi skal bo i Bad Doberan, hvor vi i katedralen fra det 13. århundrede oplever den meget karakteristiske murstensgotik, vi kommer igennem den måske mest berømte (og suverænt dyreste!) badeby af dem alle, Heiligendamm, og vi besøger Warnemünde, hvor der er liv, travlhed og mangfoldighed ved havnen.

Blandt andre seværdigheder, vi skal stifte bekendtskab med, er en af verdens ældste smalsporsjernbaner, der kører mellem Bad Doberan og Kühlungsborn, og den skal vi have en tur med.



Vores vandreture i området er i meget varieret – men lettilgængelig – terræn, for det meste langs den smukke og meget forskelligartede kyst. Vi skal vandre på brede stier, på snoede trampestier, igennem en spøgelsesskov, på strandpromenader, lidt ind i landet og meget mere. Og selvom der er stejle klinter, så er alle vandringerne uden højdemeter af betydning, så alle kan være med.

Og så gør det jo ikke noget, at Den tyske Riviera ligger så tæt på, at vi kan nå oplevelser både første og sidste dag. Der er fra grænsen til vores hotel kun 275 km. Og et plus mere er, at oplevelserne i området ligger tæt på vores hotel, så vi skal ikke bruge meget tid i bussen, når vi er kommet frem.

Vandreturene:	Længde:
1. dag:	Op til 7 km. på 1 etaper.
2. dag:	Op til 15 km. på 3 etaper.
3. dag:	Op til 13 km. på 3 etaper.
4. dag:	Op til 12 km. på 2 etaper.

Ingen højdemeter af betydning nogen af dagene.
Denne tur er egnet til stavgang – bortset fra enkelte passager.

Priser: Se særskilt prislister.

I prisen er inkluderet:

Bustur, vandrekundig rejseguide, halvpension fra aftensmad første dag til og med morgenmad sidste dag, frokost sidste dag, tur med Mollis – smalsporsjernbanen og bidrag til rejsegarantifonden.

Entréer, sejlture i øvrigt er ikke inkluderet.

Hotel: Friedrich-Franz-Palais i Bad Doberan.

<http://www.hotel-friedrich-franz-palais.de>



Hotellet ligger centralt i kurbyen Bad Doberan få km. fra Østersøkysten. Byen har omkring 12.000 indbyggere med nærliggende attraktioner fra Storhertugens palads over Doberaner Münster og klostermure og –porte til en statue af Frank Zappa! Her er også grønne områder og naturligvis et bymuseum. Alle 50 værelser er veludstyrede og morgen- og aftensmad indtages i dejlige lyse lokaler.

Bemærk: Denne tur er beskrevet som en Vandring for alle klassisk, hvilket vil sige, at bussen bliver i området omkring vandringerne og følger med vandrerne til pit-stop. Men turen kan stort set laves som en kombi-tur. Det aftales under planlægningen af den enkelte rejse.

Se mere under de enkelte dagsture.

Dagsturene:

Dag 1: Turen går sydpå gennem Slesvig – Holsten, og ved Lübeck drejer vi til venstre mod øst, ind i Mecklenburg – Vorpommern. Vi holder passende pauser undervejs ved de største rasteplasser, og ved den sidste store rasteplass spiser vi de medbragte madpakker inden vi forlader motorvejen for at finde Den tyske Riviera ved Kühlungsborn.



Inde i Kühlungsborn bliver vi sat af ved jernbanen og går ned gennem hovedgaden med butikker, restauranter og hoteller til vandet og Kühlungsborns Seebrücke. Her møder vi Strandpromenaden, som vi nu følger 2,5 km. langs den fine sand-

strand og havet. I starten passerer vi Grenzturm – det tidligere vagttårn, hvorfra man nøje overvågede østtyskernes færden i og på vandet – og vi får tid til at kigge ind i museet. (Gratis i 2013)



Næsten for enden af Strandpromenaden drejer vi en kende ind i byen og følger forbindelsesvejen mellem Kühlungsborns 2 bydele. Her er mange flotte gamle huse og hoteller, og vi krydser nu vores spor ved Seebrücke.

Inde på Strandpromenaden igen fortsætter vi nu den anden vej forbi en marina og mange hoteller og feriecentre, der ligger i smukke grønne omgivelser med udsigt til vandet. For enden af Strandpromenaden ligger marinaen og igen mange butikker, restauranter og kunsthåndværkere. Bl.a. en glasblæser, der er på arbejde, hvis vi er heldige.

For enden af Strandpromenaden møder vi bussen og vi kører til Bad Doberan til indkvartering og aftensmad.

Dagens vandring er en langsom vandring med mange stop.

I alt 7 helt flade km.

Alternativ: Man kan springe sløjfen fra og til Seebrücke over og ”nøjes” med ca. 2 km. i ro og mag.

Dag 2: Dagen er helliget den østligste del af Den tyske Riviera. Vi skal – stort set – følge den europæiske fjernvandrevej fra Nienhagen til Warnemünde.

Først igennem lidt skov til vi kommer ned til kysten og Ge-spensterwald – ”Spøgelsesskoven.” Den har fået sit navn efter træernes bizarre udseender, som den friske Østersøblæst har formet på mange mærkelige måder. Skulle man rende ind i den i skumringen – måske med lidt tåge eller støvregn – vil man ikke være i tvivl om, at her gemmer sig mange mærkelige skabninger!

Vores vandrevæg fører os næsten stik øst langs kysten. Der er ind imellem levende hegn mellem kysten og os, men så har vi mulighed for at strække ud. Kysten er her for det meste en klintkyst, så vi har et fint udsyn oppefra, når der er huller i hegn.



Det sidste lange stykke af dagens vandring er i åben løvskov, hvor vi har et dejligt udsyn og et flot lys ud over den lange sandstrand og havet. Vi kommer ind på Warnemündes Strandpromenade, der leder os ind til byens vartegn, fyrtårnet.
I alt 15 flade km. på 3 etaper.

Warnemünde er en smuk og driftig by med masser af liv omkring den gamle havn, Alter Strom. Her er store passagerfærger, der kommer ind fra Skandinavien, masser af små butikker, restauranter, værtshuse og flydende butikker, der sælger lækker tysk "fast food." Røget fisk – lige til at putte i munden.

Vi får rigelig tid til at finde frokost og se byen inden vi mødes ved fyrtårnet, går hen til bussen og kørt hjem til hotellet.



Alternativ 1: Bliv kørt ind til Kühlungsborn og nyd en sejltur langs kysten til Warnemünde og mød resten af gruppen der. Så kan man finde frokost og opleve byen sammen. Turen tager ca. 1½ time og koster 11,50 € i 2014. (ikke incl.)

Alternativ 2: Bussen kan – som altid – benyttes i det omfang man ønsker.

Vi er tidligt hjemme i Bad Doberan, så vi kan opleve byen, vi bor i. Dem, der vil, bliver sat af ved katedralen – den ligger en lille km. fra hotellet – og så kan man bestemme selv, om man vil ind i den imponerende katedral bygget i typisk murstensgotik (entré 2 – 3 €.) eller "nøjes" med at se den udefra. Den var centrum i et enormt klosterområde. Mange af murene rundt om hele komplekset står endnu, og nogle af de gamle bygninger er også intakte – eller ved at blive restaureret.



De øvrige bliver sat af hjemme ved hotellet – og har naturligvis også tid til at se Bad Doberan..

Dag 3: Dagen byder på et varieret indhold af oplevelser. Vi bliver kørt ud til kysten og skal vandre langs den på en europæisk fjernvandrevej, der følger kysten. Vi vandrer først på "den hellige dæmning" med kilometervis af flot sandstrand til den ene side og et naturbeskyttet område til den anden.



Vi kommer til dagens første stop ved Heiligendamm – Tysklands mest berømte og mondæne badeby. Det er her fru Merkel inviterer til G 8 – topmøde.! Hotellerne og klinikkerne er store, flotte – og rasende dyre at besøge. Vi går på Strandpromenaden ind til Heiligendamm's Seebrücke, så vi får de flotte badehoteller fra strandsiden, og bagefter går vi rundt om, så vi får dem fra den anden side.

Vi kommer ind i en lille flot skov, hvor vi møder bussen til dagens 2. stop. Herefter går det ovenpå stejle klinter på fjernvandrevejen ind til Kühlungsborn. Her bliver der rige muligheder for at finde frokost på en af de mange caféer og for på egen hånd at opleve byen, besøge udstillingen i og omkring grænsetårnet – eller shoppe i de mange butikker.





Midt på eftermiddagen mødes vi centralt i byen og følges til jernbanestationen. Her stiger vi på "Molli," for vi skal ud at køre med en af Tysklands ældste smalsporsjernbaner. Molli kører os hjem til Bad Doberan – bl.a. gennem byens centrum og gågade! – og meget tæt på vores hotel.

I alt 13 helt flade km. på 3 etaper.

Alternativ 1: Dagen kan laves som kombidag, hvor vandreren klarer sig selv og bussen kører udflugt med de øvrige til Wismar.

Alternativ 2: Bussen kan – som altid – benyttes i det omfang man ønsker, så nogen etaper kan springes over. Spring evt. den sidste etape (4 – 5 km.) over og få mere tid i Kühlungsborn.

Alternativ 3: De ivrige kan starte hjemme fra hotellet, få anvist ruten og klare vandringen (ca. 21 km.) selv. De kommer så ekstra igennem naturbeskyttelsesområdet, "Conventer See."

For alle alternativer gælder, at vi mødes i Kühlungsborn for at køre hjem til Bad Doberan med Molli.

Dag 4: Vi skal til at tænke på at forlade Den tyske Riviera, men har heldigvis stadig gode oplevelser foran os.

Når bussen er pakket kører vi få km. til afsæt i den vestlige ende af Kühlungsborn. På menuen står den vestlige del af Den tyske Riviera. Først ud ad og igennem byen – forbi campingplads, kursteder og sandstrande.



Vi fortsætter langs vandet, men nu i et nyt landskab, hvor kysten slår et knæk. Her er et dejligt naturområde med sø og enge med et rigt og varieret fugleliv. Ind imellem bliver vi næsten helt væk mellem høje siv. På denne etape anbefales

det at tage et lille håndklæde med. (Eller aftal indbyrdes, hvem der gør det!) Vi kan et enkelt sted risikere, at vi skal have støvler og strømper af og gå få meter igennem et vandløb!!

Herefter bliver det klintkyst, hvor vi går på toppen af klinten i åben skov på en dejlig snoet, ind imellem lidt smal sti, med for det meste et dejligt åbent udsyn mod Østersøen. Ved pit-stop 2 kommer vi til en ny lille badeby, Rerik, hvis nærmeste nabo, Wustrov - halvøen, i mange år var militærbase. Først for nazisterne og senere for kommunisterne.



Sidste etape er stik syd, og vandet og kysten ændrer karakter, da det ligger i læ af halvøen. Vandet er roligere og flora og fauna er tilpasset et knap så hårdt miljø.

I alt 15 km. på 3 stort set flade etaper.

Alternativ 1: Spring første etape over og få rigtig god tid til etape 2 og 3. *I alt 8½ km. på 2 stort set flade etaper.*

Alternativ 2: Bussen kan – som altid – benyttes i det omfang man ønsker.

Efter vandringen kører vi til et stort hotel i nærheden til en samlet frokost, inden vi vender næsen hjemad.

