

Vandring for alle

4 dage

Dejlige, nemme vandring.

## Schwerin

Mellem Østersøen og Elben.

Lige på den anden side af Lübeck, i det tidligere Østtyskland, ligger den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Denne tur går til den vestlige del tæt på os. Med udgangspunkt omkring Schwerin er der kort til mange dejlige vandreture og oplevelser.

Det der allermest karakteriserer området er rigdommen på vand, og vand er jo – liv! Kyststrækningen mellem Lübeck og Polen er 1.900 km. lang, der er 2.000 søer og utallige vandløb forbinder de mange søer i et helt enormt net af vandveje. Delstaten er samtidig det område i hele Tyskland, hvor befolkningstætheden er mindst, så der er kort til oplevelser i naturen.

Området er gennemgående fladt, det er stedet med flest solskinstimer i hele Tyskland, så med alt vandet giver det stor mangfoldighed i dyre- og plantelivet, der indbyder til oplevelse på nærmeste hold: Nemlig med fødderne.

Vandreturene på denne tur går for det meste på grænsen mellem skov og vand, primært langs nogle af de mange søer, vi kommer igennem beskyttede naturområder, der er stier gennem moser, vi skal følge Elben et stykke, og vi kommer på vores vandreture også igennem små landsbyer, hvor livet går sin stille og vante gang.



Området byder på mange andre seværdigheder og oplevelser: Vi kommer 2 dage tæt på den gamle grænse mellem Øst- og Vesttyskland, der er gamle byer, der efter renovering fremstår flotte med et komplet helhedsindtryk omkring "Altstadt," det er muligt at komme ud at sejle på nogen af søerne, og der er pragtfulde slotte med tilhørende imponerende slotshaver.

Vandreturene:	Længde:	Højdemeter:
1. dag:	12 km../2 etaper.	Ubetydelig
2. dag:	15 km./3 etaper.	100 / 100
3. dag:	12 km./2 etaper.	Ubetydelig
4. dag:	11 km./1 etape.	50 / 50

Denne tur er velegnet til stavgang.

Ved 3 dage vælges blandt udflugterne på 4 dages turen.

**Vi giver gerne forpligtende tilbud på denne tur.**

### I prisen er inkluderet:

Bustur, rejsekyndig vandreguide, halvpension fra aftensmad første dag til og med morgenmad sidste dag, frokost sidste dag, bidrag til rejsegarantifonden.

*Øvrige entrées m.v. er ikke incl.*

Da alle ikke nødvendigvis gør det samme, kan der komme lidt ekstraudgifter til sejlture, entrées m.v.

### Hotel:

Trend Hotel i Banzkow. [www.trendhotel.de](http://www.trendhotel.de)

Rigtigt godt hotel beliggende i stor have. Store og lyse værelser, alle med bad/toilet og TV, mange medflotte udsigter.

God restaurant med dejlig mad, udeservering og bar. Der er sauna-område i kælderen, hvor der også er et lille interessant lokalhistorisk museum, som vi besøger.



*Trend Hotel i Banzkow*

### Dagsturene:

**Dag 1:** Efter opsamling kører vi til den lille by, Zarrantin, der lå som det tidligere Østtysklands yderste forpost mod vest. Byen ligger ved Schaalsee, der – sammen med enge og sumpe omkring søen – af UNESCO er udpeget som et "Biosfærereservat" p.gr.a. dets enestående dyre- og planteliv og dets store betydning som vådområde for både stand- og trækfugle.

Ved søen ligger et lille udstillingshus, Pahlhuus, der fortæller om søen og reservatet, og her holder bussen som base for dagens oplevelser.

Vores første tur er først på markvej ned mod søen. Vi har et fint overblik over søen og området, vi kommer ned i skov inden den sidste del er på bræddesti henover en mose, hvor der er mange informative tavler om området.



Vi kommer tilbage til bussen til en lille pause inden vi skal videre. Vi fortsætter langs søen på en smuk søpromenade, hvor der er mange små vige med både- og badebroer og mange beboelses- og fritidshuse helt ned til vandet. Turen går gennem selve reservatet med sumpskov, hvor lyset spiller flot i løvet inden vi kommer til selve byen, Zarrantin, som vi går op i. Det er en lille romantisk by med brostensbelagte gader og et gammelt kloster med hjemstavnmuseum. Vi går gennem byen inden vi når tilbage til bussen.

*I alt 11,5 km., hvor vi møder bussen efter ca. 4,5 km. Der er ingen højdemeter på denne tur.*



Når vi er blevet samlet ved bussen kører vi til vores hotel i Banzkow.

**Dag 2:** Dagens vandring fører os langs vestbredden af Schweriner See helt ind i hjertet af Schwerin. Det er en flot og meget varieret tur, der på skiftende underlag, smalle / brede stier og et lille stykke (på cykelsti) langs landevejen fører os langs søen, gennem en campingplads(!) og gennem skov og krat. Vi får åbne panoramaer, tætte udsigter til vandet inden vi slutter med at gå på den åbne søpromenade med byen, der åbner sig foran os.

*Turen er på ca. 14 km. på 3 lige lange etaper á ca. 4,5 km. Der er ca. 100 højdemeter op / ned på hele turen.*



I Schwerin får vi tid til at opleve byen. Den er hovedstad i delstaten Mecklenburg – Vorpommern, og delstatsregeringen holder til i det imponerende slot, der tidligere var fyrsteresidens. Der bliver god tid til at nyde det nyanlagte gågadeområde med masser af forretninger og med det imponerende indkøbscenter, Schlossarkade. Domkirken og parken omkring slottet er absolut også et besøg værd.

Vi skal først finde frokost i byen og derefter opleve byen. Men det kan jo være, at nogle måske ud at sejle på søen og nyde udsigten og de flotte villaer ned mod søen. Efter en dejlig dag i Schwerin og omegn vender vi tilbage til vores hotel.



**Dag 3:** Dagen byder på endnu en udflugt til det tidligere DDR, og det til den alleryderste forpost. Vi besøger Dorfrepublik Rüterberg, der ligger ved Elben, og som i DDR-tiden var totalt afskåret fra omverdenen. Her er stadig reminiscenser som afspærringer og vagttårne fra den tid.





Vi går rundt i landsbyen og videre udover et pragtfuldt engområde ned mod Elben inden vi kommer til Dömitz, der er en særdeles velbevaret fæstning. Vi fortsætter lidt på diget langs Elben, inden vi svinger ind i landet og følger en lille kanal inden vi bliver samlet op af bussen.

*I alt 12 km. – ingen højdemeter.*



Vi kører derefter til Ludwigslust, et imponerende barokt slotsanlæg fra 1756 med storslået allé, slot og kirke og en 120 ha imponerende landskabspark. Vi får tid til at se det og til at finde vores frokost inden vi vender næsen hjem mod vores hotel.



**Dag 4:** I dag skal vi også langs Schweriner søens bred. Vi bliver sat af bussen samme sted som dag 2, men vi vandrer mod nord i stedet for mod syd. Stien går for det meste på en hylde mellem søskrænten og søen, hvor vi vandrer dejlig tæt på søen, så vi får det fulde udbytte af den. Vi passerer mange bådehuse og badebroer, faldne træer får lov at ligge, og stien er for det meste smal.

*I alt 10,5 km. 50 højdemeter op / ned.*



Når vi er færdige med vandreturen går det hjemad, men vi stopper efter kort tid ind for at nyde en samlet afsluttende frokost.

