

Vandring for alle

3 eller 4 dage

Vandring for alle *klassisk*.

Wendland.

Hvor øst og vest mødtes.

Fortryllende flodlandskaber langs en af Europas store vandveje med brede strandenge på den ene side og stejle skovklædte klinter på den anden, et varieret, rigt og mangfoldigt fugleliv, der får den almindelige naturelsker til at måbe – og amatørornitologen til at slikke sig om munden! Nye dyrearter, bl.a. bævere, har fundet fodfæste i de smukke landskaber, og når dyrelivet er rigt og varieret, kan man være sikker på, at også floraen er mangfoldig.

Læg hertil et grænselandskab mellem øst og vest, hvor det tidligere jerntæppe forløb for kun 25 år siden, som fortæller sin helt egen historie og som i dag strækker sig som et grønt bånd gennem Europa. Oplev en helt speciel bebyggelsesform i mange af de gamle landsbyer, nemlig Rundlingsdörfer (på dansk hedder de fortellandsbyer,) hvor 15 – 30 bindingsværksgårde efter gammel slavisk skik er bygget i rundkreds omkring en central plads.

Centrale gamle charmerende bymidter, hvor historien opleves på nærmeste hold i de utallige gamle bindingsværkshuse, krydrer det hele.



Dette er essensen af Wendland, ukendt for de fleste – og dog så tæt på! Wendland ligger godt 100 km. sydøst for Hamborg, syd for Elben og vest for det tidligere Østtyskland: Wendland skubbede sig ind som en kile i DDR og var i efterkrigstiden grænseregion og ”Udkantstyskland.” Udvandring fra området var resultatet og efter genforeningen er indvandringen ikke begyndt endnu. Der er meget langt mellem burgerbarerne og pizzariaerne, så Wendland er virkelig et stykke autentisk Tyskland, hvor der er ro og fred og tid til hygge.

Wendland har fået sit navn efter de tidligste beboere, Venderne, der bragte deres boform med sig, og som gav navn til mange af byerne i området.

Bemærk: Denne tur er beskrevet som en Vandring for alle *klassisk*, hvilket vil sige, at bussen bliver i området omkring vandringerne og følger med vandrerne til pit-stop.

Efter ønske kan vi korte de her beskrevne vandreture af og lægge andre interessante besøg ind i stedet.

Vi skal på denne rejse bo i Hitzacker, der er en lille dejlig by, der kan føre sin historie tilbage til bronzealderen. Den ældste bykerne ligger på en lille ø, hvor bindingsværkshuse fortæller historier om handel og told fra 30-års krigen og frem, her er stadig, gyder, baggårde og toppede brosten, og Biergartens og kaffesteder fuldender indtrykket af en by, hvor livet stadig går sin vante og rolige gang. Mellem byen og vores hotel ligger et vinbjerg med egen vinhøst, vindronning og en flot udsigt over byen og Elben.



Det skal vi opleve:

Elben spiller naturligvis en stor rolle på denne rejse. Fra toppen af skrænten får vi udsigten over floden og det flade landskab på den anden side af vandet, og vi skal følge floden i bunden af skræntskoven, hvor vi ad smalle og snoede stier (næsten) går med fødderne i vandet. Her får træerne lov til at ligge, når de er faldet og mosser i mange grønne farver pryder de krogede og rådnende grene.

Vi skal op på diget, der forhindrer oversvømmelser som følge af skybrud og smeltevand, og derfra have et storslået udsyn over Elben, engene på den anden side og det kolossalt rige fugleliv. Her er bl.a. storke, traner og havørne. Fåreflokke afgræsser og vedligeholder digerne, gårdene er karakteristiske med store porte og bindingsværk – selv den lokale kirke er af bindingsværk – og vi slutter en af vandringerne ved resterne af en gammel jernbanebro, der blev bombet i slutningen af 2. verdenskrig og aldrig blev genopbygget.

Den gamle grænse mellem øst og vest er temaet en formiddag, hvor vi vandrer i grænselandet. Den tidligere grænse er i dag en grønt bånd, der strækker sig ned gennem Tyskland, og hvor naturen har fået lov at udfolde sig. Vi følger dette i et smukt vådområde med et fantastisk fugleliv – bl.a. forbi gamle grænsepæle – og slutter ved et mindesmærke for en landsby, der af østtyskerne blev jævnet med jorden, fordi den lå for tæt på Vesttyskland.

Bæveren har holdt sit indtog i området, og det skal vi opleve og lære om på en natursti. Vi skal rundt om 2 søer, hvor vi på informationstavler kan lære om bæverens levevis, føde, redegørelse m.v., og ikke mindst skal vi se tydelige spor efter deres aktiviteter. Vi ser deres stier mellem træer og sø, vi ser afgravede grene og træstammer, og endelig kommer vi næsten så tæt på en bæverbolig, at vi kan røre den.

Den specielle slaviske boform i Rundlingsdörfer, hvor der kun er en vej ud og ind, skal vi opleve på nærmeste hold. Husene ligger tæt med et stort centralt træ i midten, hvor man i tidernes morgen mødtes til fælles rådslagning. Gårdene ligger stadig i en cirkel, der er stadig store porte – i dag måske vinduer – mod midten, og mange har inskriptioner, der fortæller historier. Der er normalt kun en vej ind – og ud – belægningen er toppede brosten, og bag husene er der små haver, hønsegårde og stalde.

Vi besøger nogle af de smukke gamle byer, som området er så rigt på. Mange af dem ligger på den tyske "Bindingsværksrute," og har en central bykerne med smalle gader og gyder og hygge og atmosfære, der giver os lyst til at slå os ned i en Biergarten eller på et kaffested.

En sejltur på Elben, hvor vi skal opleve det smukke landskab roligt flyde forbi os, hører naturligvis med til oplevelserne.

Vandreturene:	Længde:
1. dag:	11 km. på 3 etaper.
2. dag:	15 km. på 3 etaper.
3. dag:	19 km. på 4 etaper.
4. dag:	12 km. på 3 etaper.

Der er ingen højdemeter af betydning på denne tur. Denne tur er særdeles velegnet til stavgang. Ved 3 dage vælges blandt udflugterne på 4 dages turen.

Vi giver gerne forpligtende tilbud på denne tur.

I prisen er inkluderet:

Bustur, vandrekyndig rejseguide, halvpension fra aftenmad første dag til og med morgenmad sidste dag, sejltur på Elben, entré til Rundlingsmuseum i Lübeln, frokostmadpakker 2 dage, frokost sidste dag, bidrag til rejsegarantifonden. Entréer i øvrigt er ikke inkluderet. (Husk madpakker til første dag.)



Parkhotel i Hitzacker.

Hotel: Parkhotel i Hitzacker: www.parkhotel-hitzacker.de
4-stjernet hotel, ca. 1 km. fra Hitzacker centrum, lige ved siden af kurparken med kneipp-bassin. Det er et stort hotel med en dejlig foyer med bar, og samlingslokale, hvor gruppen kan hygge sig om aftenen. Hotellets sauna, dampbad og svømmehal kan frit benyttes (husk badetøj) og derudover der der wellness-område. Alle værelser har bad, toilet, hårtørrer, telefon og TV.

Dagsturene:

Dag 1: Efter opsamling kører vi sydpå til starten for vores første vandring ved Elben ca. 100 km. sydøst for Hamburg. Vi bliver sat af ved Kniepenberg, ca. 60 m. over Elben. Herfra får vi den første rigtig flotte udsigt over Elben og områderne langs den og på den anden side. Hvis vi vil, kan vi gøre udsigten endnu bedre ved at gå op i et tårn ved skrænten.



Vi vandrer nu fra Kniepenberg ned til Elben på sti langs bredden til Hitzacker, hvor vi skal bo. Vi kommer først igennem skræntskov og passerer et par landsbyer inden vi møder bussen til et pit-stop.

Herefter bliver stien smal og måske lidt langsom, og vi vandrer henover enge og igennem uberørt naturskov, hvor træerne får lov til at blive liggende med mosser i mange flotte grønne farver i de krogede og rådnende grene. På hele turen har vi generelt et flot udsyn til Elben. (I sjældne tilfælde af rigtig meget vand i Elben kan det blive nødvendigt at vandre på en højere rute.)



Vandringen slutter i Hitzacker, hvor vi får tid til at se os omkring inden vi skal finde vores hotel. Undervejs passerer vi vinbjerget, som vi selvfølgelig skal op på.

I alt 11 km. på 3 etaper. 75 m. op – 135 m. ned..

Dag 2: Dagens første vandretur foregår for en stor dels vedkommende i det grønne bånd, der tidligere var grænse mellem de 2 Tyskland. Vi kører ud og bliver sat af i den yderste by i det gamle Vesttyskland. Vi kigger os lidt rundt i den – her er bl.a. et Grenzlandmuseum – og går ud til og op i et tårn ved Elben, inden vi vandrer på og langs diget ind i landet i et fantastisk flot naturområde med store enge med masser af fugle.



Det er det grønne bånd, det gamle grænseområde, som vi vandrer rundt i, og vi passerer bl.a. en gammel grænsepæl inden vi slutter vandringen ved et mindesmærke for en tidligere nedlagt landsby, der var så uheldig at komme til at ligge et forkert sted!

I alt godt 6 km. uden højdemeter.

Vi skal ind i bussen og kører nu få km. til næste vandring, hvor bussen bliver holdende som base. Her skal vi i 8-tal rundt om 2 søer og på 12 informationstavler lære om bæverens liv og se tydeliger spor efter den. Den første – og korte – tur er til mange små ophold og pauser. Her er også en skulpturpark, hvor store kunstværker sætter menneskets fortolkning af naturens fænomener i spil. Turen rundt om den anden sø er lidt længere, og her kan vi bedre strække ud på promenaden.



Der er dejligt åbent rundt om begge søer, så vi kan se langt, og vi kan vælge, om vi vil spise madpakken ved bussen eller tage den med og spise den på en skråning eller græsareal rundt om den store sø.

I alt godt 8 km. uden højdemeter.

Efter vandreturen skal vi ud at sejle på Elben, så vi kører hen til udflugtsbåden og kan slappe af på båden, mens landskaberne langsomt passerer forbi. Herefter er det hjem til hotellet – og måske skal nogle trætte ben have en lindrende omgang i kneipp-bassinet!

Dag 3: ”Rundlingsdörferne” i det centrale Wendland er dagens tema. Her ligger de meget specielle landsbyer meget tæt, og vi kommer på dagens vandring igennem ikke færre end 9 af slagsen. Vi bliver sat af i Bussau, og de kommer herefter som perler på en snor i en lang række. Vi kommer ind i centrum – i rundingen – af dem alle sammen og kan se forskelle, men flest lighedstræk imellem dem.



Imellem landsbyerne vandrer vi i det åbne landskab med højt til himlen, og på en enkelt strækning følger vi en møllebæk i en ”tunnel” af overhængende grene.

Vi slutter vores vandring i en af de større, hvor vi skal besøge et museum, der fortæller landsbyernes historie.

I alt knap 19 km. uden højdemeter fordelt på 4 etaper.

Er de 19 km. for meget, kan man springe første etape (5,5 km.) over og i stedet besøge en ”Findlingspark.” (gratis,) hvor sten og ledeblokke fortæller om jordens historie, ligesom man kan springe sidste etape (4,1 km.) over og komme lidt tidligere til museet.



Efter museumsbesøget kører vi hjem til Hitzacker. Vi er nok hjemme lidt tidligere end dagen før, så vi kan nå at nyde byen. Eller det er måske hotellets svømmebassin, der trækker?

Dag 4: Dagens vandring er langs Elben på den østlige side af Hitzacker. Vi kører et lille stykke ud og efter, vi er sat af, går vi på hele turen på Elbens dige. Vi passerer først en landsby med en bindingsværkkirke, hvorefter det bliver Elbens forland med strandenge og et rigt fugleliv, der tiltrækker vores opmærksomhed.



Men vi skal også huske at kigge den anden vej: Ind mod land mod bindingsværksgårdene med de karakteristiske store porte. Vi passerer måske en fåreflok på diget, og ud over engene er vi måske heldige at se store snuppe nogle af de utallige frøer, havørnen svæve op mod vinden eller store fugleflokke på vej mod dagens fouragering.



Vi slutter vores vandringer i Wendland ved resterne af en gammel jernbanebro, der blev sønderbombet i slutningen af 2. verdenskrig, som ikke blev genopbygget p.g.a. Tysklands deling, og hvor resterne stadig står til påmindelse om en tid som var – og helst ikke skal komme igen!

I alt 12 km. uden højdemeter fordelt på 3 etaper.

Efter vandringen kører vi til en samlet afsluttende frokost, hvorefter vi skal hjem til Danmark. Og når vi kommer hjem kan vi sætte flueben ved, at vi har ”opdaget” et nyt land:

Wendland!

Forekommer dagsvandringerne for lange kan de kortes af og alternativer anvises.

