

Vandring for alle

5 eller 6 dage

Vandring for alle *klassisk*.

Werratal.

- i Tysklands hjerte.

Lige midt i Tyskland løber floden Werra, som vi er kørt over mange gange på vej til og fra syden. Og det er synd og skam, for drejer man til venstre og følger floden mod sydøst, finder vi et dejligt landskab med brede floddale, smukke tyske Mittelgebirge, fascinerende mellemstore byer med intakte bycentre, smalle gyder, gammelt bindingsværk i rigt mål, torve og cafémiljøer, Biergartens – og gedigne overraskelser.

I nærheden ligger den gamle grænse mellem øst og vest – i dag kendt som Det Grønne Bånd. Det løber ned gennem Tyskland og Europa – og tæt på er også en af Tysklands nationalparker, der byder på helt enestående oplevelser i trætoppene! Derudover byder området på små hyggelige landsbyer, museer, sejltur m.m. Så her er nok at tage fat på og opleve.

Selve dalen er præget af floden, Werra, der slynger sig af sted i brede bugtninger. Vandreveren her er heldigvis langt fra både landevej og jernbane, så vi i fred og ro kan nyde at følge vandet med udsigt til skræntskove på begge sider i den meget brede dal. Landskabet er meget varierende. Her har tidligere været vinmarker på skråningen, her er smukke enge og gamle borge på klippekoldene og vi ser rovfugle på jagt efter mad.



Skovene i de omkransende Mittelgebirge er naturligvis småkuperede, men vi bruger bussen og undgår de værste stigninger. Så kan vi meget bedre nyde stilheden, de flotte udsigter over dalen – og det store spisekammer med ramsløg, blåbær, jordbær, brombær, svampe m.m. – alt efter årstid. I skovene ligger også borgene, der har hver sin historie – og hver deres funktion i dag. Nogle af dem kan besøges – og udsigterne fra borgene tilskynder til det.

Tyskland har 16 nationalparker og en af dem, Nationalpark Hainich, ligger så tæt på, at vi kan besøge den – og få en helt unik oplevelse. Udover vandreturene i området byder nationalparken på en særdeles oplysende og interaktiv udstilling om skovens flora og fauna – specielt om vildkatten, som har rigtig gode levevilkår i området. Men den helt store attraktion er en vandresti på godt 500 m. der er lavet oppe i trækroneerne! Den giver et fantastisk indblik i – og overblik over – skoven.



Tysklands deling i ca. 40 år har andre steder givet naturen helt nye muligheder. Hvor der før var jerntæppe, grøfter og pigtråd, er der i dag et grønt bånd, hvor planter og dyr får nye muligheder for at udfolde sig. Den gamle kolonnevej, som østtyskerne patruljerede på, ligger tilbage mange steder, og ved at følge den, ser man hvorledes naturen vinder frem. Til den anden side – mod det gamle øst – har vi for det meste et stort og godt udsyn over landskabet.

Den tyske bindingsværksrute fører igennem Werradalen – med god grund. Der ligger flere større byer i dalen – alle med særdeles smukke centre med velholdt og flot bindingsværk, torve, hygge og blomster. Her er der tid til afslapning, ro, refleksion og store tanker! En af byerne hedder Bad til fornavn, hvilket gør den til en eftertragtet kurby for tyskerne. Her er et "Gradierwerk," en helt unik konstruktion, der skulle have helbredende virkning på luftvejssygdomme!

De små landsbyer, vi passerer på vores vandring, oses også af hygge og stille og roligt liv.

Vi skal på denne rejse bo i Eschwege, der i tiden, hvor Tyskland var delt, lå lidt "gemt af vejen," klemmt inde i en lomme mod Østtyskland. Det har betydet, at tiden i en del år har stået stille – og er "gået glip af" mange moderniseringer og renoveringer. Noget turisterne kan være glade for i dag!



Byen ligger ned mod Werratalsee og er på i alt ca. 20.000 indbyggere. Den blev forskånet for bomber under 2. Verdenskrig og fremstår i dag med en harmonisk smuk og velholdt bykerne med smalle "Gasser," smukke bindingsværkshuse, klokkespil på torvet, parker og gågade-område. Hver onsdag og lørdag er der stort lokalt marked i centrum.

Den sene tyske historie spiller en rolle for os, når vi følger "Kolonnenweg," og vi får den helt ind på livet, når vi besøger et Grenzmuseum, der ligger, hvor en tidligere østtysk forlægning havde til huse. Her fortælles om Tysklands deling. Ikke alene i billeder og tekst, men også i hegn, grave og pigtråd, som det en gang så ud.



3 af de 4 dags-udflugter ligger indenfor behagelig køreafstand, så vi ikke skal bruge alt for meget tid i bussen, og i stedet kan vi nyde områdets oplevelser. Nationalpark Hainich ligger lidt længere væk – ca. 1 times kørsel hver vej. Men vi kører forskellige veje ud og hjem – og oplevelsen i parken er helt unik.

Vandreturene:	Længde:	Højdemeter:
2. dag:	14 km. på 3 etaper.	200 / 400 m. op / ned.
3. dag:	12 km. på 3 etaper.	125 / 150 m. op / ned.
4. dag:	16 km. på 3 etaper.	0 / 0 m. op / ned.
5. dag:	16 km. (1-2 etaper).	375 / 500 m op / ned.

Niveauforskelle / stigninger kommer ad flere omgange.

Vi giver gerne forpligtende tilbud på denne tur.

I prisen er inkluderet:

Bustur, vandrekyndig rejseguide, halvpension fra aftensmad første dag til og med morgenmad sidste dag, frokost dag 2, frokostmadpakke dag 5, frokost sidste dag, entré til Grenzmuseum dag 2, entré til Nationalpark Hainich dag 3 og bidrag til rejsegarantifonden.

Øvrige entréer m.v. er ikke incl.
(Husk madpakker til første dag.)

Bemærk: Denne tur er beskrevet som en Vandring for alle klassisk, hvilket vil sige, at bussen bliver i området omkring vandringene og følger med vandrerne til pit-stop.

Se særskilt beskrivelse af rejsen som kombi-rejse.

Hotel "Zur Struth" i Eschwege.

www.hotel-zur-struth.de



Hotellet ligger i et roligt villakvarter, og Eschweges centrum kan nås til fods – ca. 1 km. er der. Her er en stor restaurant til det lokale hessiske køkken, Biergarten til de lune eftermiddage og "Struth-Keller" til de hyggelige aftener. Alle værelser er udstyret med kabel-TV, radio, skrivebord, telefon og bad / toilet.

Dagsturene:

Dag 1: Vi skal ned midt i Tyskland – Eschwege ligger ca. 475 km. syd for den danske grænse. Vi holder de sædvanlige stop undervejs på de store rastepladser – husk madpakken – inden vi kommer til Werradalen.

De sidste 25 km. kører vi i Werradalen og vi får et første indtryk af dalen og området. Hvis vi kan nå det, bliver vi sat af i udkanten af Eschweges centrum og går en lille tur gennem byen og hjem til vores hotel til indkvartering og aftensmad. Ca. 2 km.



Dag 2:

Dagen byder på meget varierede oplevelser. Først skal vi ind i en af Tysklands utallige "Mittelgebirge." Vi skal op gennem bøgeskoven til Teufelskanzel, hvor en herlig udsigt er belønningen. Vi fortsætter gennem skoven – og det kan da være, at den byder på lokale lækkerier! Ramsløg – jordbær – blåbær – brombær, alt efter årstiden.

Pludselig åbner skoven sig til en virkelig "ejjijj", hvor flot! Vi kigger opad og ser borgen Hanstein, knejsende på toppen. Under den ligger byens kirke med 2 spir, gamle bindings-

værkshuse og brolagte gader. På vejen op til borgen går vi forbi en stor urtehave.



”Kolonnenweg” er den betonvej østtyskerne brugte til grænsepatriuljer og den følger vi et lille stykke inden vi kommer ned til Werra og landsbyen, Werleshausen. På toppen af modsatte bred ligger Ludwigstein – en borg, hvorfra der også er en fantastisk panoramaudsigt. Her kan de ivrige godt nå op!

Sidste del er langs Werra med skovskrænt på venstre side, og med fuglenes og flodens ”musik” i ørerne når vi frem til Lindewerra. Her er bestilt frokost hos ”Zum alten Stochmacher,” hvor der tidligere er blevet lavet vandrestave. Vi skal have en ”Wander-platte,” med lokale specialiteter.



*I alt 14 km. med 200 m. op / 400 m. ned.
(Ekstra til Ludwigstein: 2 km. med 100 m. op / 100 m. ned.)*

Tysklands nyere historie betyder meget i området, så efter frokost besøger vi Grenzmuseum Schiffersgrund. Det ligger, hvor der var en østtysk forlægningsstation, og udover udstillinger er der stadig reminiscenser af hegn, pigtråd og grave, og et simpelt trækors står, hvor en østtysker blev skudt under flugtforsøg!



Dag 3: Inden dagens ”hovedmenu,” laver vi på udturen en lille afstikker. Vi skal nemlig forbi Tysklands midterste punkt: Mittelpunkt Deutschland! Herefter går turen til Nationalpark Hainich, der står på Unescos liste over bevaringsværdige naturområder. 5.000 ha ligger hen som udnyttet natur-skov, der giver flora og fauna rige muligheder for at udfolde sig, bl.a. findes den europæiske vildkat her.

Vi besøger først udstillingen, der informativt og interaktivt skærper vores opmærksomhed. Vi kan bl.a. se en kortfilm om vildkatten, inden vi bevæger os op i trækroneerne.



Det er en hel unik oplevelse: Her er faste stier i højde med trækroneerne, og vi oplever hvorledes, der bliver mere ”luft” jo højere vi kommer op. Også her er der informationstavler. Ikke alene om hvilke træer, vi er tæt på, hvilke fugle vi kan høre og måske se m.v., men vi kan også på måleudstyr aflæse fakta om træernes trivsel, bl.a. deres daglige vandforbrug!



Herefter skal vi finde frokost – der er både ”Imbiss” og restaurant. Herefter vandrer vi 2 forskellige sløjfer rundt i skoven, så vi oplever forskelligheden i skoven.

2 etaper á 3½ km. Ingen højdemeter.

Hjemme igen i Escwege bliver vi sat af for foden af det lokale ”bjerg,” og vi går op på toppen og op i Bismarckturm og nyder udsigten over Werradalen og Escwege. Derfra vandrer vi ned igen og igennem Escwege og hjem til hotellet.

5 km. 125 m. op / 150 m. ned.

I stedet for den sidste lille vandring kan man selvfølgelig blive sat af i byen.

Dag 4: Denne dag er fuldstændig helliget Werradalen. Dalvandringen starter i landsbyen Jestädt tæt på hotellet, og vi følger nu floden til dobbelt-byen: Bad Sooden – Allendorf.

Dalen er bred – skabt af tidligere tiders smeltevandmasser. Vi vandrer med skrænten til den ene side og den åbne dal til den anden. Her er æbletræer langs kanten på stien – og også på skråningen, som faktisk engang blev benyttet til vindyrkning. Senere på ruten går vi gennem dyrkede arealer, men på intet tidspunkt bliver vi ”lukket inde” – her er udsigt til borge på bjergtoppene, rovfugle i luften, ænder og gæs og hvis vi er heldige hejrer, der lander i floden. Byer, vi passerer, er gamle og velrestaurerede, og stadig med den oprindelige opbygning med mødding, stalde og gårdsplads direkte ud til vejen.



16 km. på 3 etaper. Ingen højdemeter.

Vandringen slutter i Bad Sooden - Allendorf, der er en del af den tyske bindingsværkrute. De ligger på hver sin side af Werra, men er vokset sammen til et harmonisk hele. Vi finder først frokost i – og ser – Allendorf, inden vi krydser floden og besøger Bad Sooden.



Hele dobbeltbyen er usandsynlig velholdt og smuk - næsten et orgie i bindingsværk og tysk romantik. Byerne undgik ødelæggelser under 2. Verdenskrig og fremstår autentiske og oprindelige med torve og pladser, små parker, smalle gyder, udendørs restauranter.

I Bad Sooden ser vi desuden en ganske speciel konstruktion: Et ”Gradierwerk,” der var trin 1 i saltudvinding! I dag anbefaler kurbyen folk med luftvejsproblemer at være tæt på et ”Gradierwerk,” da luften skulle være meget ren!



Dag 5:

Dagens vandring foregår i Det grønne Bånd, der løber 1.400 km. ned gennem Tyskland. Det er samtidig en vandring i historien, da den foregår på Kolonnenweg.



Kolonnenweg er 2 spor med betonelementer, der fulgte hele grænsen mellem det tidligere Øst- og Vesttyskland. I dag er der rester tilbage forskellige steder. Vi kommer forbi et udsigtstårn, og på denne tur ser vi også grøfter, der blev gravet, for at køretøjer ikke kunne angribe fra vest. Vi stopper op ved et hegn, som er bevaret, og under det er noget, som skulle ligne en vandleddning, men som reelt var en underjordisk forbindelse til Vesten, som østtyskerne lavede for at smugle spioner, m.v.

Dette er en vandring som giver mange indtryk og stof til eftertanke.



Vandringen går op og ned på en ind mellem slynget rute, som hele tiden viser naturen diversitet. I dag gror grøfterne til, og engene og skoven passer sig selv. Det vigtigste er ikke længere adskillelse, men at naturen kan udvikle sig på egne

præmisser. Og det er i dag blevet til en enestående passage ned gennem Europa, hvor dyr og planter kan bevæge sig frit. Deraf navnet: Det grønne bånd.

Specielt for denne vandring: Hele vandringen er beskrevet som 1 etape – det er ikke muligt at lave traditionelle pit-stops undervejs. Dog er det muligt at hoppe på ca. halvvejs. Vi skal derfor have hele forplejningen med i rygsækken: Kaffe, madpakke og vand. Der bliver derfor selvfølgelig nogle længere pauser undervejs.

16 km. på 1 etape. 375 m. op / 500 m. ned.

Tilbage i Eschwege bliver vi sat af ved den østlige bred af Werratal søen og vandrer herfra hjem til hotellet. Først langs søbredden, dernæst gennem Eschwege og hjem til hotellet.

5½ flade km.



Dag 6:

Det er tid til at pakke bussen og køre hjem. Vi får heldigvis et sidste glimt af det smukke landskab den første halve time ud af dalen, men herefter er det mod nord. Undervejs holder vi – som sædvanlig – ind for en samlet afsluttende frokost.

