

I udvandrernes fodspor

Oplev historiens vingesus

”Der vokser sten i jorden,” sagde bonden i Småland for 150 år siden. Vilhelm Moberg har i sine gribende bøger om Kristina og Karl Oskar beskrevet det svenske samfund midt i 1800 – tallet, hvor bønderne døde af sult. Han skrev om deres barske livsvilkår og drømmene om et bedre liv i Amerika. Bøgerne blev senere filmatiseret med Liv Ullmann og Max von Sydow i hovedrollerne og lagde nogle år senere gaderne øde, da de kom i fjernsynet. Vi traver på denne tur i sporene på filmatiseringen af Vilhelm Mobergs historie og virkeligheden bag denne.

Det skal vi opleve:

Vandreturene foregår i det smukke og idylliske svenske landskab. Tanken falder helt naturligt på Carl Larsson billeder, når vi passerer de røde og gule træhuse, der ligger smukt i landskabet. Det er et stort og fladt landskab med mange skove, søer og vidtstrakte enge. Det er også et landskab, der bliver brugt til græsning og andet landbrug. Her er højt til loftet, og vi oplever det både uendeligt og charmerende.

Men vi ser også de talløse gærder og stendynger med millioner af sten, som generationer i årtusinder har slæbt sammen for at kunne udnytte den næringsfattige jord og leve af den. Vi ser menneskets kamp med – og mod – naturen for at overleve. At skaffe det daglige brød var for den svenske bonde dengang en daglig *kamp*.

Vandreturene bliver krydret med mange besøg, der sætter historien i perspektiv og viser os hverdagen for bonden og hans familie. Vi besøger bymuseet i Olufström, der fortæller om byens historie. Vi kommer til Ljuder, hvor befolkningen – trods enorm fattigdom – byggede en ny kirke i perioden. Her er også et egnsmuseum og et Amerikahus, der fortæller om udvandringen.

Vi besøger den autentiske gård, der blev brugt til filmoptagelserne, og vi kommer til Korpamoen, hvor filmens hovedpersoner siges at have boet. Der bliver også tid til at besøge en typisk håndværkerby fra perioden, og vi slutter besøgene af med at se Udvandrernes Hus i Växjö. Her fortælles ikke blot om bondens barske liv i Sverige, men også historien om overfarten til det forjættede land og om svenskerne i Amerika.

Vandreturene:

1. dag: -
2. dag: 9 km. – 2 etaper.
3. dag: 9 km. – 2 etaper.
4. dag: 7 km. – 2 etaper.
5. dag: -

Højdemeter op / ned ialt:

- Ubetydelig.
Ubetydelig.
Ubetydelig.

Denne tur er særdeles velegnet til stavgang.

Vi giver gerne forpligtende tilbud på denne tur.



I prisen er inkluderet:

Bustur, rejsekyndig vandreguide, halvpension fra aftensmad første dag til og med morgenmad sidste dag. Frokost i form af madpakker 2., 3. og 4. dag. Entréer til Bymuseum, Ljuder, Korpamoen, Klasatorpet, Korrö og Udvandrerne Hus og bidrag til rejsegarantifonden.

Evt. øvrige entréer m.v. er ikke inkl.

First Hotel i Olofström.

www.firsthotels.se

Rigtig godt hotel beliggende i centrum af Olofström. Fine værelser med fantastisk smuk udsigt over parken. Alle værelser er med bad/toilet, kabel-TV.

Fin restaurant – ligeledes med smuk udsigt.

Dagsturene:

Dag 1: Efter opsamling kører vi direkte til Olofström i Sydsverige. For at få et indtryk af byens historie besøger vi først bymuseet, hvorefter vi går hen til vores hotel inde i byen.

Dag 2: Efter morgenmaden kører bussen os gennem det dejlige svenske landskab til Sandvik, hvor dagens vandretur på ca. 9 km. begynder. Ad små grusveje går vi gennem det idylliske landskab mod Ljuder. Tanken falder helt naturligt på Carl Larssons billeder, når vi passerer de røde og gule træhuse, der ligger smukt i landskabet. Vi ankommer til Ljuder, hvor vi besøger kirken, Amerikahuset og Hemsbygd museet. Her er også plads udenfor til frokosten.

Derefter kører bussen os til Korpamoen, der var Kristinas og Karl Oskars hjem før udvandringen til Amerika. Klippestykker, stengårde og den lille nøjsomme bolig vidner om det beskedne og slidsomme liv, der var anledningen til, at så mange valgte at rejse. Efter dette kører vi tilbage til Olofström og er hjemme sidst på eftermiddagen.

Længde: 0 - 9 km.

Højdeforskel: Ubetydelig.

Dag 3: Denne dag starter vi med at køre til Yxnänäs, hvor dagens vandretur på ca. 9 km. starter. Vi går gennem skov og eng ud til den store sø ved Häljanäs. Her holder bussen, som kører os til Klasatorpet, hvor vi skal besøge det sted filmen "Udvandrerne" blev indspillet i 1969. Her er mange forskellige kulisser / rigtige 1800 - tals huse. I et af dem – hvor vi kan spise vores madpakke - hænger billeder fra filmoptagelserne, hvilket nok kan få os til at huske.

Næste stop er Korrö, som er en håndværkerby, der er vokset op omkring Ronnebyån. Her ser vi hvordan "småindustri" er opstået ved udnyttelsen af vandkraft, bl.a. garveri, farveri, kornkværn og savværk. Eftermiddagskaffen kan vi nyde her inden tilbageturen til Olofström.

Længde: 0 - 9 km.

Højdeforskel: Ubetydelig



Dag 4: I dag kører vi til Vieboda, hvor dagens vandretur på ca. 7 km. går igennem et dejligt eng- og skovområde. Vandreturen slutter i Bro.

Vi har nu oplevet at gå i udvandrernes fodspor og vi har set, hvordan levevilkårene var for de mange, mange småbønder i området. I dag får vi så et indblik i, hvordan den videre rejse over det store ocean til ”drømmenes Amerika” foregik, og hvordan udvandrernes videre skæbne blev.

I Växjö ligger ”Utvandrarnas Hus”, som rummer en stor og spændende udstilling om selve udvandringen, men også om Vilhelm Mobergs store researcharbejde, der lå til grund for at skrive bøgerne. Efter besøget kan vi gå ned til søen og slå os ned med den medbragte mad eller gå ind og kigge på byen. Vi kører hjem ad mindre, snoede veje for at få endnu flere indtryk af det land, som over 1 million svenskere tog afsked med for at rejse til Amerika.

Vi er tilbage på vores hotel sidst på eftermiddagen.

*Længde: 7 km. fordelt på 2 etaper.
Højdeforskel: Op 20 meter, ned 20 meter.*

5. Dag: Når vi har fået morgenmaden og pakket bussen går det hjemad igen. Og måske er det tid til lidt refleksion over oplevelserne: Det er kun 150 år siden sulten tvang vores naboer til at udvandre! Sammenligningen med det liv vi selv fører giver stof til eftertanke.

Undervejs gør vi først et lille ophold i Karlshamn, og hvis der er tid også i Lund. Vi er hjemme til aften.

Stave: Denne tur er særdeles velegnet til stave.

Variation: Vandreturene foregår på meget lidt trafikeret vej, hvor man i princippet selv kan bestemme længden.

Underlag: Grusvej / asfalt.

